

A. DIRKZWAGER  
OUDE RIJKSWEG 27  
4472 AD 's-HEER HENDRIKS KINDEREN

28 Maart. 2006

Lieve Vera, beste Ladje,

Als ik nog zou kunnen glozen was dat zeker gebund na het lezen van dad's felicitatiebrief t.g.v. mijn 91<sup>e</sup> verjaardag.

Gelukkig is mijn relativeringsvermogen nog aanwezig. Waarbij ik aanteken dat op vele momenten de drie dozen en hun vrouwen van grote betekenis waren zijn om het leven van Moeder & mij de glans te geven die de Gouden Landen van ons heeft.

Ik mag ee dan ook jin, dad, ee uit lichken die op vele cruciale momenten met volledige overgave en ingespannen bent.

Ja, ik kijk veel terug op ons leven. Moeder wil echter alleen maar vooruitkijken. Maar bij overzagen zegt hij dat hij het niet anders gewild zou hebben. ook de indiesjaren. Dat geeft mij een goed gevoel.

De telefoon sloeg gisteren niet stil. Ook Utrecht en Brussel belden. Ik denk dat de regie wel vanuit de keuzes gezacht kwam. Alle kleinsorten dachtes beladen, het was een goede dag. 's ochtends koffie met de Cabboets - de Meelmeesters en met Tonie Bef - Albertha bij o.d. Valk gezeten en daarna harsde Wiene & koffie thuis. Vandaag schreef ik een brief aan de familie van Wilma Hage-van Veen, een vriendin, die kinderloos op 95 jarige leeftijd overleed.

Met haar Moeder liepen wij in Venetie om het  
huis/museum van Peggy Guggenheim.  
Die dag was dat gesloten.

Tot mijn ontzetting belde Moeder lach aan de tuin  
ingang. Maar... de deur ging open en daar stond  
Peggy. "You want to come in?"

En zo doende leidde ze ons persoonlijk rond en liet  
zelfs haar slaapkamer, met de daar aanwezige Micro  
Klein. In het boek dat jullie mij gaf staat vast dat  
dit voor 't publiek niet toegangelijk is.

Jullie Moeder opende vele deuren. Van Peggy tot de  
Grootmeesters van H.M. en nog vele anderen o.a. Van.

Vader,