

Klooster, 19 Sept. 1995

Beste Aad,

Adriaan vind ik eigenlijk prettiger dan de voornaam Aad. Maar ja, wij zijn er mee begonnen en uiteindelijk werd je genoemd naar een unieke grootvader, die ook zo werd aangesproken. Vandaar.

Zoals gezegd op 13 September toen wij die dag 58 jaar getrouwd waren, zijn wij van hier een ochtend op 2 mei naar Davos, peebrein, geweest.

Die trein slingerde zich om het 500 meter hoogteverschil te overbruggen. Dat was de enige overeenkomst met die dag in 1937. Want toen gingen jij moeder, <sup>en ik</sup> en een haarspin "weg", de Tuid Smere gevaand, naar onze huwelijksnacht in hotel Nongodgadar.

Dat was een berg resort, met zwembad en behalve een echtpaar Birnie plus kinderen, van ons alleen.

Dat kon je van Davos niet zeggen. 18 jaar geleden probeerden wij nog maar die plek te bereiken, doch het was "out of bounds" vanwege militair opleggen.

Totmaar wat nostalgie of zoals Janus Zeliger's vrouw Jeanne my schreef: "Je herinneringen worden steeds-langer".

Vandaag veel emotie achter. Het was de dag dat alle koeriers uit de bergwijken werden gehaald. Tussen de hoorns kregen de dom bloemboeketten en de hele boerenfamilie moest daar met stokken in de hand zorgen dat ze niet de bekeerde kant uit liepen.

Met al die grote bellen om hem hals is dat  
een interessant gezicht. Vooral ook leuk omdat  
het autoverkeer om eenmaal volkomen verlaat is.  
Vader leest er wij zedelijker naer den  
Troonrede. Verbaasd dat die kleine radiotje  
door de muren van ouze flat over al die feigen  
des 1000 km. verder, die hoeft niet meer over  
de paarden te dromen.

Ja, die Troonrede, 400 miljard staatschuld dus  
daarom wederom geen afschaffing van vermogen belastig.

Maar ... iedereen moet kans krijgen om erbij te komen.  
Wel, daar heeft het in Nederland toch niet aan  
ontbroken. Vandaar dit tijdschrift oec haal van Hub E.  
Brugstockvader D.T. van der Haag heeft in 1879  
ook een kweekbedrijf om meiden gesticht.

Als ik nu wat zich allenaar heeft afgespeeld in de  
menschelijke sfeer rondom Kapelle. Volgend jaar leidt  
David Vermeersch b.v. een 1500 koppig congres te Arden.  
Hijn achtergrond was een snoepwinkel bij de Rilland,  
waar zijn ouders in dracht de eigenaren waren.  
Dit moet jij eens vergelijken met de omstandigheden  
waaronder onze kleine kinderen worden klaargestoomd  
van het grote werk. Wij waren afterall toch  
in een redelijk gemeenschap.

Veelgoeds om jullie alle,

Op Broeder e

J.