

15 Augustus, 2005  
's Heer Hendrikskinderen

Lieve Vera & Aad,

Inkele maanden geleden besloot ik van Moeder's wens om weer naar kloster te gaan toe te geven.

Vooral berekende ik het risico in daar te denken dat bleekier - Henk "om de hoek" zouden zijn.

Toen dat met het geval bleek te zijn heb ik het daar heen rijden door Rinus & Margreet afgezegd.

De ongeroofd bijzonder welkome aanbod van Reinoud om ons te brengen, zodat ik daar over een auto kon beschikken was over mij re de om het verblijf daar te zetten.

Maar je moet je even realiseren indien het woonwielvoelie niet in de trein bij Utrecht, maar in de bus naar Montbijl was gebend.

Tot op heden is Moeder zo onder de indruk van haar makken dat ze nog niet gelet heeft van "Wanneer gaan wij dan"

Daar gaat zeke komen, want zo heeft ze het ook in de gevangenis te Banjae Buid uitgehouden.

Na deze week zal dan helaas [zijn]: Niet onder mijn verantwoording. Ik denk, hoop ook niet dat de 17<sup>de</sup> deze vraag gesteld wordt.

Maar in een later stadium kan ik wellicht zeggen dat de 13<sup>de</sup> september, een datum is dat wij daar met Arij, Aad, Willem / en hun echtgenote's) over kunnen praten. Tout-savoi, c'est tout comprendre.

Wij verheugen ons zeer op jullie bezoek, de 17<sup>de</sup>!

Paul