



Amsterdam, 8 Augustus
2001

Beste Floris,

Als je aan Holland denkt, denk je dan ook aan brede rivieren die traag door onenig hoogland passen; rijp ondenkbare grote populaties als hoge pluimen aan de linder stroom? Of zijn je gedachten minder poëtisch? bv. „Zonder de verhuur van mijn appartement, ben ik een berooid vent.“

Maar neem nu zelf dan antwoord op de vraag: Waar denk je aan als je aan Pianello de Flaris denkt?

Voor ons was het ook een „Pianello revisited“:

Ik meen dat ik ook voor Ikra spreek, dat we beide verheugd waren daar weer te hoeven. We hebben twee plechtige wandelingen gemaakt,

Die we voor eerder gemaakt hebben. Vera
heeft drie maal gegolfd, waarvan één keer
met Reinoud. En ik heb twee maal
Bottela gespeeld. Ook de paar mensen
waar we mee op trokken daar vinden we
Aardig. O ja, dit jaar was het voor het eerst
dat ik downtown Como bezocht. We moesten
Reinoud daar op de trein zetten. Voor hij
vertrok om 14.00 uur hebben we hem
nog een goede maaltijd verstrekt opdat hij
de 2e 1/2 uur lange treinreis naar Nice
zou overleven. Daarna zijn we gaan
sightsee-en: we bezochten de duomo v. Como.
De buitenkant vond ik interessanter dan de
binnenkant. Nadat jullie maandag
vertrokken waren, was het weer stil (in
het Paleis i.e. de Casetta). Tellerdag's zijn
wij naar klosters vertrokken en zijn daar
3 dagen gebleven. Aby & Elsberth waren er
ook. T.O.V. Brootje en Ab zijn wij de kinderen
in worden wij gefêteerd; zoals wij jullie
feteren. Ingestoken de foto waarsijp geflankeerd
wordt door Freddy en Vera. Wij vonden
Freddy Aardig. Ik hoop dat ze plezier in
haar werk heeft, waar ik twijfel over koester.
Veel lief ^{krijgt} ook van Vera. Your dad.

Aad/ji