

Mgr. P.R. Bär

Amsterdam, 8 Sept 2016

Beste Ronald,

Ik was verheugd je op de 10<sup>o</sup> juli f.l. te ontmoeten.  
Je leeftijd in aanmerking genomen zei je dat  
het weer goed ging met je gezondheid. De  
goede dagen wegen op tegen de minder goede  
dagen. Goede dagen zijn "à la certaine heure"  
geen vanzelfsprekendheid, maar een geschenk.  
Ook een geschenk is als het brein niet het  
onder worden nog goed functioneert. We  
worden niet de tijd wel ietsje pietse vergeet-  
achtig. De H.H. Medici waarschuwen dat  
door het drinken van sterke drank, dat we  
hersenellen kwijtraken. Hoeveel per glas  
wordt niet vermeld. Het verhoudt mij  
niet van mijn dagelijks glas wijn. Volgens  
wetenschappers is ons brein een verzameling  
van 100 miljard hersencellen, ook wel neuronen  
genoemd. Van een boom zo vol geladen niet  
men één, twee neuroontjes niet na het  
drinken van een glas wijn: Dit wordt ge-  
demonstreerd door het schrijven van deze brief.  
Terwijl ik al schrijvend een "inner dialogue"  
met je voer, vraag ik mij af of je in Chevetogne,  
om maar eens wat te noemen, de verkiezings-  
retoriek van de Amerikaanse Presidentsverkiezing  
in november a.s. volgt? Beide kandidaten hebben  
het odium van "list & Bedrog" opgeladen. I

## Ter illustratie:

Donald and Hillary happen together entering at the same time into a bakery on the Campaign Trail.

At the very moment they had entered Hillary steals three rolls and puts these in her pocket and says to Donald: "See how clever I am? The owner didn't see anything and I don't need to lie. It shows, I will definitely win the election"

Donald reacted to Hillary:

"That's the typical dishonesty you have displayed throughout your entire life, trickery and deceitful.

I am going to show you an honest way to get the same result."

Donald goes to the owner of the bakery and says: "Give me three rolls and I will show you a magic vanishing trick." Intrigued, the owner accepts his proposition and gives him the three rolls. Trump eats hastily these three one after the other. The bewildered owner is curious and asked when he will perform the magic trick: "What about the vanishing trick of the rolls you promised me, will these reappear?" Trump replies: "Look into Hillary's pocket"...

Tot zover over de Amerikaanse verkiezingen. En ik ga je ook niet mijn mening geven over Brexit noch over een mogelijk hofdienval van de EU door een tekort aan Statesmanschap om een "ever closer union" te realiseren. Alle "Federaties" zijn succesvol: United States of America; United Kingdom of Britain, de Bondsrepubliek en ook Nederland is gevormd op de federatie van de zeven provincies! Alle Samenstellende landen die deel uitmaakte van deze federatie hebben soevereiniteit ingeleverd.  
Als ik niet over het leed in de wereld schrijf i.e. vluchtelingen, oorlog, armoede, hongersnood, gebrek aan schoondrinkwater, epidemieën, wil dat niet betekenen dat ik het overken. Ik denk dat er meer leed dan geluk in de wereld bestaat. En toch leven wij volgens Librius (1646-1716) in de beste wereld van alle mogelijke werelden.

<sup>In plaats</sup>  
Tot zover mijn inleiding. Van de actuele kwesties van ons bestaan, heb ik mij bedacht om mijn belangstelling over existentiële vragen met je te delen. Belangstelling is een aspect van beschaving; een beschaving door kennisoverdracht. Kennisoverdracht gaat gepaard met waardeoordelen. Misschien wel 90% wat ik weet, heb ik ontvangen van kennisoverdracht, welke ik voeltoch heb aangenomen en waarmee ik épateer als zynde mijn mening!

Ik herinner mij de mening van de geleerde James Lovelock: Zou de Aan van de Aarde 1% dichterbij de Zon draaien, dan zou het aardoppervlak verschroeien en zou daarentegen 1% verder van de Zon draaien dan de temperatuur constant beneden het vriespunt zijn op aarde. In beide gevallen zou het leven op aarde onbestuurbaar zijn.

Welke invloed het heelal op de "leven" op de planeet Aarde heeft, wordt beschreven doode zeer geleerde Willem B. Drees in een artikel dat ik van internet heb gekopieerd.

een gevoel van steenuigheid komt over mij bezaagend hoe weinig kennis ik heb vergaard in vergelijking tot Willem B. Drees.

Tot slot is voor mij de existentiële vraag wat het eerste er was de kip of het ei  
opgelost toen ik het .. light Verse" hiernaast onder ogen kreeg.  
Heel veel praten, ook van Vers. Aad Dijkwafels.

Een kip sprak peinzend tot een ei:  
"Wie was er eerder: 'Ik of jij?'  
De wijsbegeerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien,  
maar ik heb, wat men ook mag zeggen,  
nooit een ei een kip zien leggen." 3