

Amsterdam, 22 november 2020

Vanaf half maart werden wij in Nederland geconfronteerd met een virus waarvoor geen vaccin beschikbaar was om ons te beschermen. Het was een virusinfectie, die vooral bij kwetsbare mensen van de samenleving de dood tot gevolg zou kunnen hebben. Wereldwijd zijn al 1.4 miljoen mensen aan deze virusuitbraak overleden.

Alle regeringen van de wereld vhardigen maatregelen uit om infecties tegen te gaan en daarmee de medische wereld ter zijde te staan.

"Blijf thuis en ga alleen het huis uit als het strikt noodzakelijk is", was één van de adviezen van Premier Rutte.

Vers en Gadije vonden het strikt noodzakelijk om aan de uitnodiging voor een etentje bij Tine en Alexander gevolg te geven, na zij het risico, hoe klein ook, accepteerden door ons geïnfecteerd te worden. Dit ter inleiding van de bedankbrief.

Lieve Tine en Alexander,

15 November j.l. hebben jullie ons niet uitgenodigd op een etentje met 2 in Vieren, nee, wij werden getraakteerd op een vijf gangen diner.

Bij binnenkomst in jullie schitterend gerenoveerd huis met een nieuw ingerichte keuken, met een eetgedeelte, stond een prachtige tafel, dat ons deed vermoeden: Daar gaat iets groots gebeuren!
gedekte

Torzijde:

Jaren geleden las ik, in een „Paris Match“ magazine, dat de grootste culinaire ler die je in Parijs kon toevalen, was als je uitgenodigd werd om aan een tafeltje in de keuken van Chez Maximin te dineren.

Nera en Gadje hebben op zondagavond 15 november voortreffelijk gedineerd aan een tafel in „the upstairs kitchen“ Chez Timus et Alexander!

„Honderd jaar geleden was de plek voor keukens downstairs. Dat was de tijd dat de keukensprinsessen niet genood waren aan tafel.

De eerste traktatie van het diner was een glaasje met zeven „snoeptomaatjes“ op een bedje van yoghurt, waar zoveel kruiden aan toegevoegd waren, zodat de yoghurt niet meer herkend werd als yoghurt, toen het uit de oven kwam. Wat een stankwerk is hieraan voorafgegaan en evenzo bij de overige gerechten, die ter tafel kwamen, niet onvermeld mag blijven de voortreffelijke witte- en rode wijn, die daarbij geserveerd werden.

„Manger est un besoin,

mais savoir manger est un art.”

Francis de la Rochefoucauld
(1613-1680)

Thanks for the
„Memories“

Gadje et Vera