

Amsterdam, 19 April
2006

Beste ouders in 's H.H.K.

Het is 11.30 uur AM en een waterig zonnetje probeert lentegevoelens in ons Walkier te maken. De koude herde NoordWester heeft plaats gemaakt voor een lente briesje. De iepen langs de Prachtengouw bouwen een groene waas van hun beginnende bloei. Dan, als alle iepen bloeien, is de grachtenpolder sprookjesschichtig mooi. Op de Keizersgracht staan huidabomen, nog kaal en hun takken hebben een lelijke spinrag structuur. In twee dagen is het dakterras gesuist. De paassagen waren dit jaar de eerste lentedagen en toen moest het gebeuren. Op een dakterras moet ieder blaadje, ieder takje opgepakt worden en in de Vuilniszak gegooid worden. De grootste zorg is dat de afvoer van het hemelwater niet verstopt raakt en aldus lekkage kan kunnen veroorzaken. De grote klos is nu nog de algromming met een hogedrukspoet van het vlonder verwijderen.

Ik heb er nu een zinpluis meer.
Maïana! En na maïana is
er weer een maïana. Ik heb vele
knoppen gezien aan de verschillende
Clematisen. Ook de blauwe regen
draagt knoppen. Alle planten in de
bakken zijn van kolenmeest voorzien.
Het geheim van tuinieren op een Dak-
terras is kolenmeest! Ik wil
nu weder bedanken voor het artikel van
Rouke v.d. Kaa over "de Vijg". Ik zelf
heb geen plaats meer op het beperkte
taakhal vierkante meter v.o.v.
Dakterras. Ik zal het artikel nu over
de Van Weezels Staren, die liever
een zwak voor de Vissenstruik/boom.
Nu een ander onderwerp:

Ik nam onlangs de metro in Rotterdam
om naar het Ikaria ziekenhuis te gaan,
en daar werkte de apparatuur reeds om
met je kaartje een deurtje te laten open-
klappen om op het perron te komen.

In 2007 is het tijdperk van de strippenbus
als vervoersbewijz voor het openbaar ver-
voer geschiedenis en kan bij gezet worden

in het museum van vroeger. De dingen
die voorbij gegaan zijn in mijn leven:
de typemachine, carbonpapier, de telefoon-
bel; de telefoon met de draaischijf, de
fietsraps met blokken, de granaatofon,
de langsspeelplaat, de telexmachine,
het polygoonjournaal, de stoombus etc.

A.s zondag 23 april gaan we ~~met~~ de
Frankenhuisen naar een stomme film:

"De Laatste der Mohikanen". De film
wordt begeleid met, zoals dat heet, levende
muziek: een pianist, een vioolista + ... in
het film museum. De stomme film is ook
verdwenen, maar dat was al voordat
ik geboren was

Die ook verdwenen schijnt te zijn is
Vice president Cheney. Na het Al-Qaida-
incident is hij niet meer in de
publiciteit getreden.

Tot slot nog een artikel over de
Vastgoedshark8, anno nu:
Annexum staat vermeld in het
artikel als behorende bij de topserie!

Veel liep + ps.

Rob