

Amsterdam, 23 Sept. 2013

Lieve Hiesbeth,
beste huurders,

Om anno domini 2013 een niet de handgeschreven
bedankbrief voor de gastvrije ontvangst van Ura &
Aadje op 19 September j.l. te ontvangen, zoals dat
strikt normaal was in het tijdperk voor dat
de PC (personal computer) zijn intrede in de Neder-
landse huishoudens had gedaan, moet dat bij
jullie toch als ouderwets overkomen.

Ik zou jullie ook kunnen opbellen om jullie te
bedanken voor het overheerlijke eten + jd. Echter
de houdbaarheidsdatum van het gesproken
woord is veel korter dan van het geschreven woord.
De Roulinen wisten dat al getuige het gezegde:

Verba volant, scripta manent.

Ik zou jullie ook een email kunnen sturen.
Het idee dat mij met grote zorgvuldigheid
uitgekozen woorden van grote dankbaarheid
door een druk op de „Delete button“ verwijderd
worden om ruimte op de harde schijf te scheppen,
zal de duurzaamheid van mij in letters, in
woorden en in zinnen getransformeerde gedachten
op het scherm twijfelschijn maken.

Een tussen bladzijden van een boek verloren brief,
die, zag, na twintig jaar gevonden wordt, kan de
verbazing opwekken van een achteloze lezer.

Want de door mij verzonden lezer.: in 2033 de
brief tot hier gelezen heeft, zal hij zich afvragen:

" Poh, Vera en Gadye hebben een etentje gehad,
maar wat zouden zij dan geproeven hebben?

Wij moeten onze keizer niet in het ongewisse laten
over wat wij die avond in Broek aan Waterland
gesavourerd hebben.

Liesbeth maakte voordat de soep op tafel kwam
al een voorbehoud: " Het is een experiment."

In mijn gedachten begon ik na dit voorbehoud
meteen prijzenswardige woorden te verzinnen
zoals .. heel exotisch"; die niet geheel overeen
zouden komen met mijn werkelijke waardering,
voor het geval wij slachtoffer zouden worden van
een minder geslaagd experiment.

Het voorbehoud was helemaal overbodig. Verrekbaar
was de gele paprika soep met een toefje room.

En het tweede experiment, het hoofderecept:
Zou standaard in ieder nieuw te drukken
kookboek opgenomen dienen te worden:

mousaka à la Liesbeth.

Vera en Gadye geven zich op om de komende
10 jaar als proefpersonen te fungeren bij alle
culinaire experimenten van Liesbeth.

Waarvan akte.

Mogwaals heel veel dank voor de goede
herinneringen die wij aan die ontmoeting
overgehoedden hebben.

Veel lief & proeven

Vera & Gadye!