

Zondagavond Manchester 21/4/85 ofwel
middelpunt o. d. wereld.

Perpetue in mijn kamertje, lieve vrienden, op de 7^e verdieping
- 4 stappen lang en 3 stappen breed. Kijk ik uit over het schijfje
Manchester. Het enige herkenningspunt is het stadion
van Manchester United maar de heuvels die de horizon
markeren en waar ik over 3 weken voor goed achter zal
verdwijnen. Mijn kamer is uitgerust met de elementaire
meubels zoals kast, bureau en bed en overwoed in
donkerbruin festoofeet. Om de student niet te veel
te deprimeren slachten ze: Laten we nu eens die
een nummer zalen kleurig maken en die andere niet
een tintje meer. Een van de aardige aspecten van Man-
chester is dat de dag wordt afgewisseld door de nacht, die
dan deze „kleurenpracht” doet verdwijnen. 15 mensen
zijn uitverkoren om dit par deel te nemen aan deze
cursus: uit Amerika 4, uit Hong Kong, Australië, Korea, Egypte
Portugal, Mexico en Nederland 1. The UK en Brazilië later 2.
Door de week houden ze je goed bezig en kom ik nauwelijks
het gebouw uit. Vrijdag middag zijn de meesten met
herkenning elders vertrokken. Het komt mij als curiosus
voor dat de mens zondag „op weg” moet zijn, terwijl de
meesten voor het eerst van hun leven in Manchester zijn.
De „opweg zijnde” man is dynamisch. Bij implicatie heeft
hij een doel - een reisdoel - waar hij een hogere waarde
aan toekent dan de plaats waar hij is. Met het plannen
van zijn reisdoel is zijn feit al halverwege de week
vertrokken. Alleen maakt hij op vrijdag middag nog zijn
lichaam verplaatsen om weer in lichaam weer te verenig.
A contrario predeneerd, is de een die in Manchester
blijft niet dynamisch, een man van de wereld of wel
niet de gezien past op wiens aanwezigheid hoge prijs
wordt gesteld; kortom hij is een sukkel.

Wat heeft de sukkel gedronen tot staat ten toe?

Vrijdag avond met mijn Koreaanse collega (of ie er veel
van begrepen heeft, is betwistbaar) naar een toneelstuk
groept: The three Sisters (de drie zusters) van Chekhov.
De rode draad van het stuk is de onverbale verlangens
van de diverse personages, zoals een ieder eigenlijk onverbale
verlangens heeft. Op zijn minst één aer personen de
sleutel van het stuk: „One of the think that

destroys their chance of happiness is their hope of achieving
it" wij zouden dat vertalen met: "Bosje van de nacht is
het linde van het vermaak. Zaterdag wilde ik iets
van de sfeer van Manchester proeven en dus probeerde wat
er op het "touristenuitneem" voor de stad stond. Vrijdag-
avond was me al opgevallen dat veel opgeschoten flugs,
conventioneel scheld-en-schop in profeten, agressiv
schreeuwend door de stand plenterdien of een officiel
dien in Fish and Chips Tenten. Als ik werkeloos en simpel
was en in Manchester woonde, dan had ik er ook zo
bij gelopen op zoek naar illusie. Ik voel het alleen
prost protest tegen de establishment die deze uit-
richt voorheid voor deze jongeren heeft.
Hun enige erkenning is alsoe in een donkere straat
zo'n punkmeisje (die ook in profeten lopen) kunnen
afzondelen of iets hemmen verhinderen. In het Centrum
van de stad staan kastelen van - in victoriaanse stijl
gebouwde - gebouwen. Al die gebouwen behoren
tegenwoordig aan City Galerie en bracht daar 1 2 uur door
leven ik bij City Galerie en bracht daar 1 2 uur door
zij hadden daar van alles wat. Daarna na een plaats gezien
hetende "Craft Village" en een miniatuur Covent Garden.
Eigenlijk heel Manchester is een miniaturen kopie van London.
Er zijn Aubergine - Blauwloos orangé van kleur - dit is
een Piccadilly, een Oxford Rd, een Victoria station. Alleenal
plaatsen die pas met London associëert. Vervolgens heb ik
de Cathedral van Manchester bekeerd met mijn bezoek.
Het orgel speelde zich nette mijnerdaar om niet te rusten
in de schoot van god. ~~alle~~ alles eens op mijn vermaak of te maken.
Maar meer te vreden plenterde ik door de winkelstraten weer
Hokwaarts. Om mijzelf te troosten hoorde ik onderweg nog
een handje met de goldberg variatie gespeeld door Plunkett
goud - voor in de wolk van met deze jasmijn pad naar bed!
In volgorde van belangrijk ben ik nu op het punt
aangekomen om nog wat over de cursus: Albanee
Banking Course "te vertellen: De Heren Professoren
dagen hem best. Ik ben er wel van overtuigd dat
er heel wat maatschappig veranderingen in de niet
al te verre toekomst gaan plaats vinden. met deze
profeetische woorden een ik afcheid in weus
dat het jullie goed doet.

From Manchester with love

Graetje Dick Wagner