

9 September 1985

Aan Professor
Rob Brouwer
Beste Rob,

Mede uit naam van alle RHoosse
Dirkzwijfers feliciteren wij de jonge
Professor met zijn benoeming. Na
een brug in Afghanistan - een aardige
vijfjarige veldtochtje in Noord-Kapella
die er voor gezorgd hebben dat je deze
eervolle benoeming toebedeeld gekregen
heb. Nu weet ik wel je bent een
bescheiden mens, maar heb je nu
veel gepubliceerd? Hoe verenig je
het Professoraat met HAS Konig? De
tijden dat je thuiskwam en na elke
in horizontale positie over de wereld-
problemen wilde nadenken jezelf
terugtrekkend op de Slaapkamer, die
zijn voorbij! ORA et LABORA
wanneer mogen we het eerste stukje

in de NRC verwachtten? Hoe verrast waren die ex-maten van HAS nou? Ik maakte mij braaf wel eens zorgen om de Browers dat ik kostenbesparings exercitie zij je een aan de kant hadden zetten. Werken er meer professoren bij Hascon? Moet je nou ook nog promoveren? Ik heb vele vriendjes in mijn levensbekleding maar ik ben nog nooit uitverkoren om parading te zijn. Conclusie: te weinig intellectuele vriendjes (met uitzondering van jou)

Er zijn wat mensen representen door de mensen door wie ze te kort staan werden

Zonder mij bewaard te vullen dat ik tot de hierboven genoemde categorie behoor, vind ik het pluizig pluizelijks dat je professor pluizden ben. In onze pluizwinkel gaan jou deelt natuurlijk ook leuke kinderen.

Veel goede + liefde

P.S. Wil je nog eens uitleggen ^{Vera + Adje} hoe je zo in schommel in de tuin bouwt, die tevens als waterput kan dienen?