



Amsterdam, 23 februari
2021

Lieve Corrie, Belzer

Balsenkruid 79, 3068 DA Rotterdam

Ongeveer een week geleden lag er een dik
pak sneeuw op ons dakterras en ik heb
13° Celsius onder nul geconstateerd op onze buiten-
thermometer. Nu, een week later is 17° boven nul.
Wij ervaren een lentegevoel in midwinter.
Over vijf dagen leven wij in de maand maart. In
maart is nimmer de elfstedentocht verreden!
In 1961 zou ik mij hebben opgegeven als toerrijder
de elfstedentocht te rijden. De tocht is geannuleerd:
Het ijs was niet genoeg aangegroeid! In dat jaar
heb ik als militair de "Verdagne" van Nynegen
gelopen met twee bakstenen in je ransel. Zo, dat
weet je nu ook weer van mij.

In juli a.s. zal het 7 jaar ^{geleden} zijn dat Georpe is
overleden, "but the memory lingers on". Naast
het bureau, waaraan ik schrijf, hangt ingelijst
aan de muur zijn laatste "witte kaart" & in
de zelfde kamer (onze slaapkamer) staat op een schapje
aan de muur een plastiek van Georpe, waaraan ik
zeer gehecht ben.

Vandaag is het al 54 dagen dat we leven in het jaar 2021. In maart 2020 werd het mens om het vermaledijde virus, dat ons overviel, te bestrijden. Het virus was overdraagbaar van mens op mens. Een adequaat vaccin was niet voorhande. Dus het meest sociale dier van de schepping moest zoveel mogelijk andere mensen vermijden; inclusief familieleden om niet geïnfecteerd te raken. Het griezelige is dat dit dodelijke virus in alle landen van de wereld rond waart. Regeringen verbieden door wetten en maatregelen het maatschappelijk leven. De ontwrichting veroorzaakt bestaansonzekerheid van de meeste sectoren van de economie. Regeringen trachten enig soelaas te bieden door steunmaatregelen in de vorm van uitgestelde belasting betaling en leningen. Daar zijn miljarden meegemoed, die wel terug betaald dienen te worden. Nee, het is geen "horror" film dat ik hier beschrijf maar de werkelijkheid waar we in leven. Hopelijk ik hoop maar dat je deze brief ontvangt, terwijl je in een goede gezondheid verkeert, is de wens van de 80 jarige schrijver van deze brief.

"A letter is a joy of earth. It denied the Gods"

Emily Dickinson (1830-1886)

In 2020 vonden op 3 november de Amerikaanse verkiezingen plaats. De eigenzinnige zittende president was ervan overtuigd dat hij herkozen zou worden voor een volgend termijn van 4 jaar. Al voor de verkiezing verklaarde hij dat als hij niet herkozen zou worden, dat de verkiezingsuitslag gefraudeerd zou zijn, zei hij met grote stelligheid. Aan onze zijde heb ik een paar karakterstieken verzameld, die hem ongeschikt maakt voor zijn herverkiezing.

Trump is zo kleurrijk en controversieel, dat ik ervan overtuigd ben, dat binnen 3 jaar een musical over het leven van deze 21^{de} eeuw soldaat Schweik op de „Bühne“ komt.

Ander onderwerp: Poesie album.

In april ²⁰²⁰ zijn Vera en ik uitgenodigd voor de huwelijks receptie (van zoveel jaar getrouwd zijn) van onze vrienden Peterson. Op die receptie waren ook aanwezig hun 3 dochters.

De dochter had ik in geen 35 jaar ontmoet. Ik ga naar dochter Wendy (46 jaar weet ik achteraf): „Oh, badje, wat ben ik blij je te zien. Ik denk iedere dag aan je!“ Ik stamel: „Hoe zo?“ Toen ik 8 jaar oud was, heb jij in mijn Poesie album geschreven, „antwoordde zij. En heb het ingelijst en overal waar ik gewoond heb, heeft aan de muur gehangen.“ „Goh, zei ik dat ben ik vergeten, en zou je de tekst naar mij willen opsturen?“
Zie de bijlage:

Ander onderwerp: Een jaar voor de dood van mijn vader, die genever dronk.
Stuurde de brief dd. 30-04-2008. C'est tout. Veel lief Adriaan .3

From: Wendy ~~xxxxxxxxxxxx~~
Subject: Gedicht in mijn poeziealbum
Date: 9 April 2018 at 10:37:33 CEST
To: djatiro@me.com

Lieve Aadje,
Zoals beloofd. Vind het altijd leuk jullie te zien.
Liefs, Wendy

APRIL 22, 1980

Als ik opnieuw geboren zou worden
weet je wat ik dan wilde zijn?
Wat dacht je?

Een sneeuwvlak, een made liefje of
een poezelkoningin?

Neen, als je het echt wil weten - als het
even kon...

Zou ik het liefst willen worden
het broertje van Wendy Peterson.

Want Wendy Peterson is nooit vies!

Poetst haar tanden, heeft altijd schone HANDE
en lekt altijd keurig met
haar kleren op een stoel naast haar bed.

Alle andere meningen ten spijt
ook op school is ze één brok blijft

Zep nou zelf!

"Wie vindt het nou niet fijn
om het broertje van Wendy Peterson
te zijn!"

Aadje Peterson

'What makes Trumps behavior challenging to fathom is, that our minds are not wired to understand human beings who live far outside the norms, rules, laws and values that the vast majority of us take for granted. Conscience, empathy and concern for the welfare of others are all essential to the social contract.' Tony Schwartz

'Wherever law ends, tyranny begins.' John Locke (1689)

Ik las in Floris' leerboek over Rechtsfilosofie:

Citaat: Wanneer er een samenleving van mensen is, die een afhankelijkheids-situatie tot elkaar impliceert, er een moreelbesef tussen mensen zich ontwikkelt. Einde citaat.

Een citaat van Rita Kohnstam uit de NRC: 'Een goed ontwikkeld moreelbesef is nu eenmaal geworteld in affectie.' Einde Citaat



Plato Athene, ca. 427 v. Chr. – aldaar, 347 v. Chr.

Plato's 3 grondwetten van de Logica.

1. De wet van de identiteit. Alles is aan zichzelf gelijk en aan niets anders.
2. De wet van het uitgesloten midden.

Van elke bewering kan gezegd worden dat zij juist is of onjuist. Er is geen middenweg.

3. De wet van de niet-tegenstrijdigheid; niets kan tegelijk 'a' en 'niet-a' zijn.