

(.1.)

19 Aug 1992

De brief, die je op je verjaardag kreeg, had je verjaansbrief moeten zijn, maar ik was er ~~to~~ zeker van dat ik je in levende lijve zou gaan feliciteren, waardoor ik verpat het specifieke verjaardags-element toe te voegen aan de brief.

Het verjaardags-element is: Terugnien in verwondering dankbaarheid, soms sprak ~~op~~ ^{van} het op de plaats rust maken in het besef ^{van} weer een jaar erbij (gelukkig maar) en het vooruitzien in hoop en verwachting, verperst door alle feliciteren van degenen die je een goed hart toedragen. Nu zit ik hier vroeg in de morgen van 19. 8. 1992.

De sfeer van de laatste helft van augustus kan zeer verschillend bepaald worden door het weer. Ik herinner me een volop zomerse, znikhete 10^e augustus; gisteren was het druilerig en vandaag introduceren de kille morgensneeuw en het waterige zonnetje de herfst. Een zachte, nevelige sfeer, die me melancholisch en blij tegelijk maakt.

Rood, schreef je in gevaar, doet alles stoppen, rood is dood, is controversie, verkeerd aangewende macht.

Rood, zegt Beaudelaire roept gevoelend op van vreemde, rijkdom, roem en liefde. Als je het rood zo ervaart is het niet erg voor een rood stoplicht te staan. Dan wens je iemand die je een goed leven toewenst, het zotse leven toe.

Maar in ernst, wat wens je voor je, wat hoop je voor je?

Meer rust, meer zekerheid, meer kans tot
ontplooiing, meer begrip - in alle opzichten.
Ik wens je veel plechtigheidsheid en harmonie,
een gevoel van "wholeness". Ik wens je veel
momenten, waarop je het gevoel hebt dat
je werkelijk leeft en jezelf vernieuwt.

" - the moment of essence is both past and
present, and to be found in the one and only
medium in which it was likely to exist
and enjoy the essence of things, that is to say:
outside time" (Proust, letter in vertaling)
laat er vele ^{voile} momenten zijn, waarop de
tijd wegvalt.

Taren geboden gaf ik je ~~het boekje~~ "de
vrouw van Lot", die ik terug vroeg omdat ik
er misschien nog eens een schets
van wilde maken. Nu feet ik je haer
officieel, dit keer, for keeps"

Doe wel en zie niet om. - en wees
gelukkig -

Heel veel lief - F.M.

En weet dat ik het allemaal goed
bedoel, ook al zeg ik het soms verheerd.
Ik denk dat je me wel wilt begrijpen!
Het geldt is dat ik helemaal geen moeite
heb om mijn fouten ^{zelf} te bekennen, maar het me
wel heel erg aantek als ik erop gewezen
word door iemand die me dierbaar is.
Wel slapen! neem maar een beetje - in