



elounda - crete - greece - telex nr. 262192 EL GR - cables: elotel - tel. 0841-41412/3 athens office: Pindarou 12, tel. 3607120, 3600197

elounda beach / Kreta 15-03-1983

Lieve Enny

Een kribbel op een kattebel ofwel een vliegertje
Een vliegertje klinkt niet mooi. Beter dan "impronta".
"Diep in de mens is een gevoel van afwinst jegens de natuur, die
wel sterfelijk is, maar zich onophoudelijk vernietigt," schrijft
Hella Haasse. En ja anders schrijft ze: "wie eeuwigheid verlangt
met ziel mee draagt, die draagt om te worden door een scheepsvrig-
godaan zijn vliegertje gards bestaat te bestendigen - die kan in verzen
geen onderhield vinden terre. dit verlangt en dat liefde; de
ziel worstelt om al ambattend, onsterfelijk te zijn." ARS longa,
VITA brevis. De Minoische beschaving duurde van ± 2500 voorchristus
tot ± 1500 voorchristus. Voor 1900 AD wisten wij niet van hen bestaan
totdat deze meestwaardige expeditie uit Palae (va Knossos) begin-
selte proeven. De gemiddelde leeftijd van de ~~mensen~~ in die tijd was ±
40 jaar. Hun kunst-voorwerpen waren veel minitius klein zijn. ook
gaven ze de mens weer in fresco's en beeldjes in een niet statische
vorm (in beweging). Dankzij een natuurramp (aardbeving?) is deze ruime
kunstwerken, hun reliëfs, schilderijen, dingen die heden dagop meer hun
bewaarding ophadden. Door de ruïnes van het paleis lopen, realiseerde ik
me dat de creatieve mens rechst slechts voor zijn eigen ogen of
alleen voor zijn zelf. De minoische mens had geen handtekening maar
had een "seal stone". De voorloper van onze zegelring. vooral dieren
en religieuze ~~tafelen~~ taferelen (ik hoop dat ik dit woord goed schrijf)
in miniatuur uit half edelstenen gesneden. Zalig zijn die
schalen "zij mijns overleden Belgische vriend" want die zijn
onze lieve Heer twee maal. Ik wilde dit museum voor de
tweede keer zien en zonder teleur te zijn moet ik wel nog
een keer met heel openbaar verhoer van Elounda naar
Phaklion (± 70 km). Vera had het al gezien en prefereerde
met mijn clubgenoot Frans of Thiodorus familie maar een
hoog gelezen vlakte in de bergen te rijden. Vanavond rende

aan elkaars treffer en in knappe messen alle eten. Dit moment kwa
gedus om dat ik ge preccupereerd ben en ik op mijn cents alles wat een wild
bekijkt. Nu behoeft vere brief geen kasseel meer te zijn. Alle gebouwen/huizen
zijn hier vierkant - Blokheden. Van plaatgedeeltet tot gebouw. De grauwe
kleur prins domineert. Gemiddeld twee maal per etage vijf in
Kreta een grote aardbeving plaats, welke gevaar past met een onheil-
spellend geronmech. De god Poseidon die zich kan transformeren in een
stier loopt niet dan gelden. Gedurende de huizen van gebouwde heten
blokken worden (seker ± 922) blijver te staan. Voor die tijd waren alle
huizen niet te overzien. Dankzij dit natuurgebeuren was plots vond
I Kovo Christus, zijn alle huizen van de minoische beschaving voor ons
levensaard gebleven. De lepende van de minoaur is niet het paleis
van koning Minos in Knossos verloren. Minos vroeg aan Poseidon om
een perschot offer dier. Dene zond hem een spierwitte stier. Dene werd
dit leest werd zo mooi gevonden dat Minos besloot een andere stier te
offeren. Nu werd Poseidon boos en als straf wiste hij in Minos vrouw
een vresig lichaam op voor de stier. De knappe architect Daedalus, die
ook het Paleis (labyrint) gebouwd heeft, construeerde een mechanische
vogel waar de vrouw van Minos in kon knippen. De as uit de
ontvangenis die op deze manier plaats had, werd de minoaur
(half stier/halve kop - half mens/het lichaam) die in het
labyrint (paleis) woonde. Door de enorme economische macht
(door handel) en de heersende rechtvaardige wetten van Minos
was het rijk van Minos de eerste kolonisator van de Peloponnesos.
De minoiers waren een vredelievend volk. Het paleis (22000 m^2)
had geen vestingwerken. Wapens zijn niet gevonden. Echter volgens
gle lepende moet Athene ieder jaar een offer brengen zodat
7 jongens en 7 meisjes, kinderen van de patriciërs aan de minoaur
in Knossos op Kreta. Jaarlijks voor het schip met zwarte zeilen,
ten telken van Rome, naar Kreta. Hieruit see zoan van koning
Alceas van Athene gaf zich vrijwillig op om het monster te doden.
Bij aankomst werd de dochter van koning Minos - Ariadne - verliefd
op Theseus en gaf hem een keltse wol mee, die hij moest ophakken
als bij het labyrint in zijn. Enfin, hij doodde het monster, lever
uit het labyrint, maar verget volgens afspraak de zwarte zeilen te
verwijderen als zijn missie geslaagd zou zijn. Zijn vader op de
voor witte

Voorwitten
mis hijk staand in Athene stakke riee van verdriet om see wan lig
ee geslute tijding van de leverton in de father land. Deze see heet
nu ee Agaeische see.

Als religieuze oproeping of volksvermaak beschouwde men in de
Minische tijd de sport dan wel een Salto over een stier te springen,
te beginnen bij de Horens. Zeer zeker zullen telken dooden gevallen
zijn bij deze oproeingen. Men denkt dat dit een verklaring was
al lepende omdat deze oproeping waarschijnlijk op het
Central Court van het labyrinthachtige paleis gehouden werden.
De loop voor je dat je ons museum niet zijn beschrijvende gedecoreerde
kathares aardewerk, juwelen van 40 eeuwen geleden, maar
allenaal zo verfijnd ooit niet zijn open zal zien. Je mag in
iedere zaal mijne spiegelen om een idee te krijgen. Het
is weer het verfijnde feit wat een mens beperkt om
waardvolle dingen te doen. The Caribbean "oor haef ik
niet voor toe want dat heb ik al getien van de
Parcadi Rum" reclame in de bioscoop.

"Trouwde dauster van ATT her Evans - die het Paleis van Micos
op eigen kosten heeft neergebragt - met een zeer rijke
missever. De Moeder schrijft dan:.. I am only sorry
that Harriet is wasted on a rich man, for she
would have made such a good poor man's wife"
De moeder schrijft dan:.. I am only sorry
that Harriet is wasted on a rich man, for she
would have made such a good poor man's wife"
Hier zie ik dat één armzalige takje bloede niet.
Het eiland is bekend om zijn vele vriinder die hier
in't wild groeien, wals thym etc. Het zou ook
de moeite waard zijn om naar Kreta te gaan met
een botanisch oogmerk. Vera heeft bedriegd
mij naar een nachtclub mee te nemen. Als ik
dat overleef ben ik over een week terug. Ik mis
mijn thuis nu ik weet dat alles op het punt
staat te ontbloten inclusief mijzelf.

Ik vond het heerlijk om mijn gedachte eens
op papier te schrijven. Toch zal men niet begrijpen
dat ik je een brief uit Kreta stuur daarom
vergeet dit E-mail na lezing quod se.