

Utrecht, 27-11-'98

Lieve Aadje,

Hierbij wilde ik u nog eens heel erg hartelijk bedanken voor de fantastische dag die ik gisteren met u en ooh deels met Vera heb mogen doorbrengen. U heeft echt genoten, het is toch altijd zo gezellig om u te zien en weer heel blij bij beeldjes, en deze keer zelfs in Amsterdam! Toen ik aan mama vertelde dat ik de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk had genomen, toen was ie pas echt een beetje jaloezie! Want dat had mam echt ook heel graag gedaan! Wat is het huis mooi geworden! Als je de foto's ziet van hoe het eerst was dan hoor je je ogen bijna niet geloven! Ik heb besloten dat ik later ook zo uit gaan wonen. Een beetje gek, want vroeger vond ik Amsterdam altijd zo groot en zelfs een beetje eng! Maar na gisteren, zelfs met regen, zó te hebben gedronken van deze wereldstad ben ik toch een beetje van oordeel veranderd! Maar dat is natuurlijk ook dankzij u, want het is toch niet waar je bent, maar met wie je bent?? Het eten is ook zo gezellig geweest! 'n Leuker beetje

had ik al leuwen niet meer gegeten! Jammer alleen dat de tijd zo snel voorbij ging, voordat ik het wist zat ik weer terug in de kerk terug naar 't Sicht. Yé had het gevoel dat we nog lang niet waren uitgekletst! Daarom moesten we zeker weer snel wat afspreken! Omdat u en Vera zo goed bezig zijn ~~het~~ de paarse les heb ik dit boekje voor u gevonden. Het is een klein boekje dat je dus overal kan neerleggen of mee naartoe kan nemen. Verlaine is mijn lievelings-dichter, dus vandaar... op blz 51 staat, mijn lievelings gedicht. "Yé plume dans Mon cœur..." Ik weet zeker dat u het ook mooi zult vinden! Yé hoop dat u er wat aan heeft! De beste manier om kans te lopen (of elke andere taal) is om heel veel in die taal te lezen! Yé vind het in ieder geval fantastisch dat u en Vera naar paarse les gaan, net zoals mijn andere die nu Luxemburgse les hebben.

Lieve Gadjé, hartelijk dank nogmaals voor de fantastisch gerellige dag. Misschien kan ik wel een stukje over de tentoonstelling schrijven voor de volgende Cx? Dank voor het gerellige eten en de fascinerende gesprekken, verder nog bedankt voor de computerles en alle andere gerelijkheden en gastvrijheid. Heel veel liefs en dank ook aan Vera, wat leuk om haar ook weer gezien te hebben! Mocht ik u niet meer spreken voor het nieuwe jaar, dan wens ik u een heerlijke herstelperiode toe en een heel gelukkig nieuwjaar, dat al uw dromen en geluk maar magen uitkomen! (maar dat weet ik al reker!!).

Heel erg veel liefs ook aan Reinoud, Floris en natuurlijk Vera, en hopend u weer helleel snel te zien,

ps. zoals u nu dus merkt, ik heb de haart die u van mij gehaakt heeft lekker zelf gekauden! (awaandenken....)

X Anne-Marie Gualthié van Weerel.