

Klosters, 30 juni
2005

Lieve kootje,

Dit is een "welkom thuis"-brief!

Wat betekende toch de mysterieuze glimlach van de Mona Lisa? Het raadsel is door Paris Match onthuld.

Als ze niet poseerde voor Leonardo da Vinci had Mona Lisa haar "Jaspertje" op schoot. Ik beeld me nu ook in dat je deze brief nu leest met jouw Jaspertje op schoot. In ieder geval we zijn gelukkig met de wetenschap dat je ontslagen bent uit het Ospedale in Gravedona, alhoewel het dagelijks leven met een gezwakt lichaam nog wel veel praktische bezwaren zal opleveren.



Vera en ik hebben je gevist in Pianello.
En we hadden met elkaar afgesproken
om je een avond mee huis te maken
in het gezelschap van Dorrie en Chri.

De uitnodiging blijft gestaan tot de volgende
keer dat we weer in Pianello zijn.

Edmundo Ross, de bekende bandleider
v.l. Zuid Amerikaans orkest in de
vijftiger jaren, zong: London is the place
for me. Voor ons is: Pianello is the
place for us. Wat een heerlijk oord.

Lieve Koosje, we denken veel aan je en
~~en~~ wensen dat je weer gauw als een
kiewiet (een weidevogel) rondloopt.

Veel liefs kraagdagi

P.S. Ik stuur je foto's van onze strandwandeling
met Camilla, Fleur & Zita via internet.

Och hoop maar dat de fysiotherapeut je
vele goede adviezen heeft gegeven - en vrees
dat een duwje zo nu en dan ook
wel erg prettig is. Het is heel wat drukje kree-
n maar de handen van anderen te ge-
bruiken geklektig van alles hoort erbij!

De Italiaanse hond (en je ergo hond) zullen veel
vergaderen. Wij maken nog wat wandelingen
en lopen naar Wilhelminabrug. Mij was vandaag
lieve koosje - veel (sterke en liefs) verbetering.