



Amsterdam, 11 juni 2008

Mlle Madelief Hendrikje de Vries
De Bazelstraat 29
1222 RH Hilversum.

Lieve Madelief,

Op dit moment dat ik je schrijf, ben je 11 dagen oud en ik heet je welkom op deze overbevolkte planeet Aarde, waar op dit moment ongeveer 6,6 miljard mensen leven. Naar verwachting zullen er in het jaar 2050 9 miljard mensen op Aarde rondlopen. Deze bevolkingsexplosie is het directe resultaat van moderne medische technieken die het leven verlengen.

Zoals je hierboven leest vinden we nu al dat de wereld overbevolkt is, maar ik ben van mening dat er niet genoeg aardbewoners zijn met de naam: de Vries (en evenmin met de naam Dirkzwager).

We schikken allernaal een beetje in en
maken graag plaats voor jou. Nogmaals
welkom!

Bedurende je verblijf op aarde, Madelief,
maak je deel uit van de mensengemeen-
schap en is er een heleboel te beleven.

De mens heeft zich met behulp van zijn
denkvermogen zichzelf boven de Natuur
uitgetild. Hij kan met een vliegtuig als
een vogel door het luchtuum vliegen;
met roeipen de zeeën oversteken gelijk
vissen en op het land heeft de mens met
behulp van auto en trein haar actie-radius
uitgebreid zoals nooit te voren in de
geschiedenis.

De mens is zowel bewonderenswaardig als
weerzinwekkend. Hij levert de grootste prestaties
op het gebied van wetenschappen en kunst,
maar heeft er ook geen enkele moeite
mee om miljoenen weerloze mensen op
deze wereld te laten verkoumeren en zijn
leefomgeving ernstig te beschadigen.

Door satellieten, die hoog om de aarde
cirkelen, hebben we directe verbinding
via onze televisie met alle plaatsen in
de wereld. De wereld is een dorp geworden.

In een dorp weet je alles van elkaar
Iedere avond krijgen we het leed gepresenteerd in het TV nieuws, wat de mensen, waar ook ter wereld, die dag elkaar hebben aangedaan.

gebouwe mensen, zoals jij en ik, hebben daar natuurlijk geen invloed op. We kunnen ons alleen verbazen over het fenomeen "Nieuws".

Als je deze brief leest, Madelief, ben je misschien 15 jaar, zeg in het jaar 2026 AD en dan ben ik, de schrijver van deze brief 85 jaar Deo Volente. Wellicht is in die tussentijd oplossingen gevonden voor de problemen waar we nu ons hoofd over breken: opwarming van de aarde, leeg geviste oceanen, niet genoeg drinkwater voor de mensheid etc.

Vooralsnog ben je een gelukkig kind omdat het toeval jou een hele bijzondere moeder en vader hebben toebedeeld. Er is maar je komst verlangd en je bent zeer gewenst en dat is een goed begin.

Dan ben ik nu aangekomen om aan het begin van je leven een paar wensen

mit te spreken:

Proei voorspoedig op!

Beniet van een onbezorgde jeiper!

En als je heel lief bent, dan zou
het best wel eens kunnen, dat er

aan de deur gebeld wordt, in het
jaar 2026, door iemand die je een
glazen muiltje wilt laten passen.

Dat is dan een Prins!!

Op deze manier een Prins te identi-
ficieren lijkt me plezieriger dan een
heleboel kikkers te kussen.

Heel veel goeds toegewens
in je verdere leven. En
vergeet niet je moeder Eline en
je vader Daan van ons te
groeten.

Vera & Aadje

Dinkwafel