

Van: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>
Onderwerp: Antw.: Rogier in Trouw
Datum: 3 februari 2020 om 14:41:37 CET
Aan: Heyster Henk <h1heyster@gmail.com>

Beste Henk,
dank voor het opsturen van de necrologie van Rogier verschenen in het dagblad 'Trouw'. Het was een bijzonder mens. Vraag: Heb jij vandaag al gelachen ?
Rogier schreef weinig brieven.



Rogier,
de sybariet geniet.

(*Sybarite* was first recorded in the 1600s, meaning a “person devoted to pleasure.” The literal translation of this noun is “inhabitant of Sybaris,” which was an ancient Greek town full of citizens who loved nice things. Today, the word still has the same two meanings: it’s either a person who could be described as addicted to pleasures and luxury (like a *hedonist*), or an actual person who lives in Sybaris.). Ik heb de lastig leesbare, met pen en ink geschreven, brief op de computer vertaald in een makkelijker leesbare vorm.

Je groetend,AadjeDD