

Amsterdam, 27 juni 1999.

Plaste ouders in 's Hhk.

een krabbel ter

begeleiding van de kopiebrief van Andrew
Bouwman van 12 juni 1999. Een brief ontvanger
tussen de folders en rekeningen met de post-
stelling is als een oase in een woestijn.

Vandaag, zondag, geen zonnenschijn en geen
windblenden, dus brieven schrijven, rekeningen
betalen en mijn belastingopgave 1998 contro-
leren.

Pieteren, zaterdag, hadden we een zonnoverstom-
dag met een kwaliteitsbries. 'S ochtends zijn
we op de fiets naar de Noordermarkt (se-
fiets - Prinsengracht af), langs het Anne
Frankhuis, waar altijd een enorme rij voor
staat. Richting het 2. De Noordermarkt
is klein marktje met macro biologische producten
kransen, kaas kransen, vers brood kransen,
bloemen zoals veld bloemen; oude boeken en
raamsofopenplaten. Vofeltjes en konijnen. Er is

al tijd muziek. Het marktje is penesteld tegen
de Noorderkerk en omtoerd door kroepen
met terrassen. Een van die kroepen (het cafe)
wordt permenet of peepploteerd door ~~een~~ een
kleindochter van Jule v. d. Bergh-Spanjaard.
We hebben er een vijf pekoekt als kadootje
voor de sijnmodifijie nu op een 18 meter
lange tot motorboot verbouwd klippe op
de Vrihebeense plassen te dineren. De vijf
is een bejinnende vijpenboom in pot.

Verder heb ik wat tweede hands boeken pekoekt
waaronder een eerste druk van de dicht-
bundel „Verpeziekten en potiechten“ van Ursalis.
Een pechieds piteer ik eruit en daar sijn die
deze wrabbel mee. Veel praete + luf, Verpeziekten

In de oudste lappen van mijn ziel,
waar hij van stenen is peemaakt,
bleeit als een paaf, outkleurd fossiel
de stenen bloem van uw pelaat.

Ik kan mij van u niet bevrijden,
er bleeit niets in mijn steen dan sij.
De oude weelden zijn voorbij
maar niets kan sij meer van u scheiden.