

Manchester 28 April  
1985

Lieve Moeder

Beste Vader,

Dank voor jullie beiden brieven. The good news is dat ze aankwamen met een foto's als herinnering aan de bijzondere gebeurtenis van mij (trots was ik vond dat ik op de foto in de appelboom met daarbij op de huize op achteraan 'de Have begin te liggen) the bad news is de indicatie van een mogelijk ongeluk voor moeder. Wij mensen zijn genoeg om niet eens het ergste te denken, dan kan het altijd meevallen. „Iedereen is patiënt. Zolang zijn gezondheid niet bekend is". Een aforisme, meer niet. „Iedereen is gebond tot dat hij uitsluitend zichzelf heeft. Dat ie niet is" is een beter insprongspunt.

Na twee weken kan ik iets vertellen over wat ik hier doe. Allereerst vertellen ze je dat je het altijd fout gedaan hebt (dat is prettig om te weten - beter laat dan nooit) en dat er andere manieren zijn om naar bedrijven te kijken. In de tweede plaats hebben ze mij een verteller hoe je naar de cijfers van een bank verslag moet kijken. Ten derde zeppen ze je dat je toch maar rekening moet houden met de inflatie en te vertellen hoe. Femaleshake ignoreerde ik dit aspect maar. In Nederland is trouwens weinig inflatie. Ten vierde waar je op moet letten als een bedrijf zich "overtradt". Verder staat strategie, de niet informatie aspecten van een bedrijf en de organisatiestructuur op de programma. In tegenstelling tot een bedrijf als volgt georganiseerd A één chief many managers. Bij één bank als twee mensen in kamerling kozen voor één plaats dan werden ze beiden in een kamer gestopt gedurende een half uur. Deltuinen die er levend uitstaat is geweest.

Een andere oplossing is de structuur te veranderen  
many chiefs and only one Indian - In feite  
is mijn kantoor Rotterdam zo, echter de salary policy  
is toch op structuur I gebaseerd en weet iedereen  
meer zijn plaats. Vanmorgen ga ik alles over  
Toshiba lezen, als je wilt weten wat ik lees. Pieter  
las en bestudeerde ik het voorverslag van de Lays Back  
group. Toch lees ik ook nog wel een normaal boek  
Hier hier: De heef van Ramon - va Dierckx, lezen als  
een vrouw van Ann Ashley, De uitvinder en Titaantje van  
Vercia. Koest hier ook een boekje over Spinoza. Let  
wel Spinoza is voor mij te moeilijk - leen je zelbe -  
Dit boek was dan ook "an introduction to Spinoza."  
I am afraid I've to look for "an introduction to an  
introduction to Spinoza." Koest daarom maar  
een pocket book "The Symposium" van Plato. Voor de  
simpel van feest. Ik las het in 't Nederlands maar de  
Engelse vertalen Plato beter (more readable)

Terwijl ik door de bookshop schuifde (dat is het  
beerlijke van boekwinkels dat je zonder tegenstand  
heid alles mag aanraken. Er zijn niet veel plaatsen  
in deze wereld waar je ongehinderd overal mag aanraken)  
las ik in een boekje het volgende fragment en dacht  
het is voor je aanhouden.

The problem with geraniums is that  
they're much too red  
The problem with my toast is that  
they're far too full of bread.

"De ziel van de dader ligt in anderen, de achtergeblevene,  
en daar sterren ze langzaam helendaal" schreef Canetti  
Als van Schagen als dichter in de vergelijking zingt, zingt  
met trouw van der Hake op haar terrasje mee  
Alles past voorbij - ook verbaleerde onderdelen - Ik denk erop  
Met liefde & goede gezondheid