

A.D. DIRKZWAGER

20 Januari '97
5101 BC RHOON,
ORANJE NASSAU LAAN 38

Lieve Dorrie, Repùblica Cælorum
(hemel kompagnie)

Dear Chris, Dominus Angelorum
(Lord of the Angels)

Veranderen is bewegen en
Le Mouvement, c'est la Vie.

Verhuizen is onrustig en als je van groot
naar klein verhuist, moet je ooit nog
puzzelen.

Over een aantal dagen verlaten
we Rhoon na 17,5 jaar. Ooit dacht ik
ik: Heb je het al gehoord
Rhoon is een soort kuuroord;
buiten de paden
kan je gratis in de modderbaden.

Vondel's laatste regel van de Pijbroeklied:
.. Amsterdam kies een andere keer."

Ze hebben even moeten wachten, maar
ik kom er dan op 1 mei a.s.

Wat heerlijk dat jullie verlost zijn
van een "brukmanship" huishouding:

Zelf nou zelf, jij kan op alles
besparen behalve op luxe.

Onder deze Tomes Italië waarts
komen is de vraag, met alle ver-
huisbesoeken achter de rug zal er
nog genoeg overblijven om te recyclen,
fod te strijken, in te richten etc.

Zie in persfotoen een verhuisbericht +
een artikel over "Turbo Bruno":

Ik heb jij adres maar niet de
nieuwe (if any) telefoonnummer en
fax (krijgt peracht in de Verhuischaos)

Veel lief + groete

Aan lieve Caelorum (Remmense) vriendin en
aan de Engelen vorst (voor mij: ik ben al gehaktig
met "in de lorum" te zijn) Rijkstuurbij groet ik
jullie vaste van Vera. *Groetje JJ*