

Rhoon, 11 juni 1996

Beste Luc  
Lieke Mees en de paars.

Van harte condoleerd met het overlijden van Luc's vader. Ik begrijp dat de kwaliteit van zijn leven de laatste tijd hard achteruitging. Maar toch, ondanks dat de verlossing van de dood wellicht onontwijkbaar leed voorhoren heeft, valt er toch voor de achterblijvers, en wel in de eerste plaats voor je moeder, een fat, een leegte. Je vader, Luc, die je als baby en klein kind heeft gekend, liet een stukje van je jeugd mee die dat is een niet te repareren verlies. Om dat voorbeeld te geven: Zo vertelde mijn vader afgelopen weekend dat ik als, resp. acht-jarige een opmerking maakte had over de kwaliteit van het beroep van vrouwendoc. Van de Heer Gosses te Coes: „kan ik ook mannen?” Had mijn vader dit niet gehoord, dan was al mogelijkheid groot geweest dat dit voorbeeld van mijn onderzoekende geest op zulke een juwelijke leeftijd verloren was gegaan. Kijk dat bedoel ik nou.

Veel lief + praten en veel aan jullie  
Denkende deze dag en Kra + Andje DJ.