

Amsterdam 21 Sep 2007

Beste ouders in 's HHK,

Dit schrijven is mijn eerste brief aan jullie in ~~aan~~ mijn 68^{ste} levensjaar. Dankzij het hoge niveau van de medische wetenschap in het laatste kwart van de 20^{ste} eeuw leef ik nog. Het mag een wonder heten.

Je realiseert je dat als je in het nieuws verneeemt dat de bekende mediafiguur Jos Brink aan darmkanker is overleden.

Sic transit gloria mundi.

Op vrijdag 17 Augustus overwoog ik nog om niet mijn verjaardag te vieren.

Doordat niet te doen ontwijk je de "rites of passage" naar het volpende jaar en word je niet ouder. Ik herinner me dat ik als kind wel ouder wilde worden, maar er aan een oudere leeftijd voorrechten verboden waren. Je mocht, bijvoorbeeld, later naar bed. De bioscoopfilms waren aan filmcensuur onderworpen. Toegang tot bepaalde films was aan het

bereikt hebben van een bepaalde leeftijd
gebonden. Je eerste fiets en eerste horloge
waren leeftijd gebonden.

Je jaardag niet willen vieren en je kop
in het zand willen steken voor het verloop
van de tijd blijkt niet mogelijk te zijn.

Je familie, vrienden en kennissen accepteren
niet dat jij als enige op de wereld niet
ouder zou worden en herinneren je met
hun felicitaties er aan dat je minder jong
bent, dan je zou willen zijn. Conclusie:

"So with the flow" en vier uw jaardagen!

's Middag (op de 18) kwamen Floris, Else & Marie
en haar moeder + Tessa + Mare en tegelijkertijd
tijd Reinoud op bezoek. Tegen zes

Onno & Els en Fleur Verhooft en vrienden
die op een steenworp afstand van ons wonen

Just & Ellikert Barth en Marijn Veder.

Met dit gezelschap hebben we bij de Thai
gegeten. Cadeaux en een huis vol bloemen!

Stie hier een impressie van mijn jaardag
en ik neem de gelegenheid te laat om
jullie te bedanken voor de TOT TOT, die
we zullen aanschaffen met de aankoop v. e.
Miekwe (tweede hand auto). Pracht cadeau.

Heel veel lief
Cody