



elounda - crete - greece - telex nr. 262192 EL GR - cables: elotel - tel. 0841-41412/3 athens office: Pindarou 12, tel. 3607120, 3600197

elounda beach

7 april 1983

Beste ouder,

Kocht van een Kerald Tribune (van oap) waar ik zo slecht kunnen kan dat het in Amsterdam \pm 6°Celsius was. Kijk dan voel je je beoorrecht als je de hele dag in de zon kan zitten. 's Avonds is het koel. KRETA is het op 5 na grootste eiland in de Middellandse zee. 24,5 kM land en de breedte varierend van 16 kM tot 67 kM. Het ligt even ten westen van het vasteland van Europa, Afrika als Azië. Een soort drielanden punt als Vlaams maar dan niet continenten. Verder zijn hier meer dan 1500 verschillende planten soorten en ongeveer 3000 holten en rotten - alsof de folder - die wij gezien hebben bezoeken. Ons Hotel ligt aan de oostkant van het eiland. Behalve één andere Nederlandse familie wordt het Hotel bezocht in de eerste plaats door onze oosterburen, dan Engels en dan Frans sprekende gasten. Ook de combinatie Oud (man) / Jong (vrouw) valt ons op. Jeelt eigenlijk ook voor mijzelf, daar Ultra 4 paar jonger is dan ik ben. Het water is nog te koel om te zwemmen. Zonder ontstaande onders te willen schijnen te zijn, vinden we het helemaal heel erg 14 dagen zonder kinderen te zijn. In één week kan minder dan een week dat ik twee boeken plus dat we de tijd maken voor de lokale sigaret seep. Een dag gaan we naar één dorpje in de bergen namelijk: KRISSA. Daar vandaan wandelden we een uur naar uitgeproven Nederzetting van + 400 jaar voor Christus te weten LATO. Jaed voorbereid gingen we kijken naar het paleis van koning MINOS in KNOSSOS. Kijkt gepraveerd door de opmerkelijke Engelsman ~~toos~~ EVANS. Het is ongelofelijk wat je daar nog niet wat 37 eeuwen geleden gebouwd is. De ruines die je daar in redelijk goede staat aantreft zijn gebouwd ± 1700 jaar voor Christus. Dat is ongeveer 1000 jaar voor de Griekse beschaving begon. Ze waren vredelievend, dieren handel en onderwerpen de Peloponnesus aan hun macht. Volgens de legende moest Athene ieder jaar 7 jongens en 7 meisjes leveren aan het monster: de Minotaar die in het Paleis van het Paleis woonde. De minotaar was de Cimmerische stier (kop) mens (lichaam). Toen de zoon van de Athense koning Agelus meldde zich vrijwillig aan om het monster te doden. Op het eiland Kreta aangekomen werd de doelstelling van koning Minos



verliefd op Theseus en gaf hem een kleine wol mee opdat
die vanaf het begin van het labryinth kon ophakken. Hy
doode het monster en bewaarde uit het labryinth. Hy had
oefproken dat met zijn vader deens dat als hij het monster
gedood had niet hielde zeilen terug kon varen naar Athene i.p.v.
de warke zeilen waarmee de boot ten lehen van room gebouwd
was. Theseus vergat de zeilen te wisselen. Zijn vader op de
mislyke staande wees ook van verdriet in de zee die
nu de Ceesische zee heet. Het paleis heeft zoveel
fanzen en kamers dat het een labryint gelijk is. Despot
die daar als volksvermaak werd opgevoerd was: het over
een Stier springen. De Stier werd bij de hoorns gesokt ^{daan} en sprong me-
er met een salto over hem. De afloop zat zeer zeker voork
dadelijk gewest zijn. Dat spel werd maar alle waarschijn-
lijkheid in het Central Court opgevoerd. Wellicht is dat
de verklaring voor de leende. Hy zal proberen of ik
in Nederland het boek over ARTHUR EVANS voor je kan
kopen dan zie ik jullie ook nog wel eens naar KRETA
reizen. Ook het museum in Heraklion - stad nr 1 van KRETA -
herhaapt een buitengewone verzameling van gouden juwelen en
kettingen, basen, allenaal uit de tyd 2500 voor Christus tot 1500
voor Christus. Heel bijzonder. maar het meest verbouderlyk is
dat men ^{het jaar} voor 1900 AD geen motief had dat het bestond.
KRETA vant leien en vintie. Je van reuerie de
mons en bayer iei. Veel liefs & goede Verantwoede.