

A. DIRKZWAGER
OUDE RIJKSWEG 27
4472 AD 's-HEER HENDRIKSKINDEREN

Donderdag, 3 Juni, 2007

Beste leid,

Hier was weer een gezellig en informatief bezoek elatje om vrijdag j.l. bracht. Wij proberen nog steeds de snelheid verbinding A'dam - Kissingen te verlengen, heel lang geleden, was Folkestone - Kissingen de enige route die de Britten gebruikten om het vaste land te bezoeken.

Moeder Gonnie vertelde dat zy koningin Victoria, als kind, daar op de trein heeft zien stappen.

Nieuwe vulling Baron d'Arche.

En vandaaruit ging per etmaal 12 internationale treinen Europa in.

Moeder & ik zijn vandaag bezig ons garderobe voor de feestelijkheden t.g.v. het huwelijk van Thijn & Nina aan elkaar te laten zien. Moeder heeft aan haar grote garderobe twee hele mooie jukken gesluikt.

Ik zelf heb het jukje, dat ik in 1979 voor het 100-jarig bestaan van het vander Haegh bedrijf liet maken, bij Bernard Weatherill - Dordrecht, uit de kast gehaald (zuster van Bernard was Speaker in 't Raadhuis). Ha gedragen te hebben tijdens het huwelijk van Duncan en j.l. Zalik het nu voor de derde keer dragen,

Als ik mij nu realiseer dat men al een jaïc
bezigt is om over dit huwelyk te praten & te organiseren
voel ik mij verplicht om over ons D.V. even luele zo jaïc
huwelyk met jou te praten.

Na de door ons georganiseerde familie bijeenkomst.
zoals in kloosters, kralingen, Brummen, Landlust, G'dam
zullen wij zelf hierover niets zelf organiseren.

ook vinden wij die dag(en) in en om ons huis te beleven
daar wij er nu $3\frac{1}{2}$ maand van af zijn, vind ik
het alleszins redelijk dit te berde te brengen.

veel meer afspraken dat in de vroegere Suess Agenda.
Vera heeft b.v. Augustusdag af gebucht.

Suggestie heb ik wel. Rekening houdend met
je hoogbejaarde Moeder.