

En,  
Zaterdagavond.



Ik bedacht me, als de verhuizing  
waarom proberen jullie niet een lang  
weekend naar "Italië" te komen. Soyez  
les bienvenus. Even niet peijand zijn;  
met doen of de tijd stil staat. Ik  
weet niet of er in de Hemel berpen zijn  
met een meer + mooie berichten.  
Als dat er niet zou zijn moeten we  
peneten op aarde. Zoveel als we  
kunnen, menselijker wijs kunnen.  
Met zo als breven schrijven: a letter is  
a joy of Earth - it is denied the Gods.  
Heb je wel eens van een God een brief  
pehad? Ik wel van een Godin! En  
ook van een Madonna.  
Veel aan jullie denken en het is ongelijk  
verdeeld in de wereld de een ploert  
en de ander gaat naar Italië. Ik wil nog

heel een heer naar Venetia - waarom era - en hij kan  
of er nog sta plantje in de van staan. In Thyra 1952.  
Wat blijft komt nooit terug

De Madonna van de sla planten

Zon 7 Mei  
durf op de  
auto laden

Voorbij  
de  
Rheinbrücke

J 789



7 Mei  
1959

Avec SABENA  
vous y seriez déjà

RUSTIC  
HOTEL

Gelati!

GIOTARDO  
6000 METER

13.11 uur

AMSTERDAM  
1000 KM

VRIES  
VAKANTIES  
SPORTTijd

