

25 Augustus, 2005
's Heert Hendeliskinderen.

Beste Aad,

Toen moeder afgelopen dagen, met haar rug klachten en bronchitis het niet meer zag zitten, zei ik

"Laten wij eens even terug kijken op ons geweldige leven"
Haar antwoord was "Wat doe ik al altijd"

En hierbij was deze therapie van mij mislukt

Maar nu gaan wij dank zij de juiste medicatie de goede kant op en is m.i. het eerste leed geleden.

Wij kregen de jayense foto's die je nam te Vinkenveen waar Willem zijn 57^e verjaardag vierde.

En toen kwam zunsweeg veel naar voren wat nu met zijn huidige medicijn onder controle is.

Ik ga terug naar het begin van zijn Leidse tijd. Waar jij zei, na zijn opname in Endegeest: "Ik zal altijd Willem blijven volgen" En dat heb je tot op heden gedaan.

Den grote bewondering heb ik ook van Mariette. Zij moet wel yreestek zijn en een oneindige plichtsbetrachting.

Hoe zij Willem's lievelingsgewelt op zijn verjaardag maakte!

Ik zelf denk ik aan mijn reis naar Dublin om hem tijdens zijn vakantie te Tipperary te bezoeken.

Hij verdween 's nachts uit ons hotel waar wij daar waren ook aan mijn autorit naar den Haag, met Bram Vos

terwijl wij hem daar in desolate toestand oppikten

Ik nam hem mee op een reis naar Japan welke hij telkens in slaap valende, mee maakte. Help tijdens

een Barock theater omsteking.

En last but not least, recentelijk het boottoertje

dat in Maasbuis eindigde. En maar om vijf te

dag & nacht hebt ingezet om hem mee op de been
te helpen.

En tot op heden met succes. Heel veel dank zij jou!

Wat een fijne vent is Willem's gewone doen.

Zijn sociale instelling is ook groot. Gelesen de
appreciatie die hij kreeg door zijn inspanning om dat
jerdhuis te Ridam te fuseen met Schiedam.

Wat een rare brief schryf ik nu.

Beginnende met "ons geweldige leven" en dan vervolgt
met te beloven wat nu nuil onze hoogste punten zijn
gewest.

Maar het is wel de grote rol die jij in Willem's leven speelt.

Mdy.