



Beste ouers in SHHK,

Klosters, 8 februari  
2006

Dit is een vastlegging van mijn gedachten  
vanaf de voet van de Toverberg! We arriveerden  
hier 's avonds 3 januari. De eerste vijf dagen  
medijverde de weersgesteldheid in Klosters  
met de besneeuwde landschappen en blauwe  
luchten op de ansichtkaarten al hier. Op de  
zesde dag viel er 10 cm sneeuw, die de vele  
gele plekken hondenpies in de sneeuw weer  
heeft bedekt. Dit is het antwoord op de vraag  
die jullie gesteld zouden kunnen hebben:  
.. Où est l'urine des chiens d'ici?  
Ik parafaseer met dit antwoord de lastiger

Vraag van François Villon: „Où est le neige d'autan?" Waar is de sneeuw van verleden jaar gebleven?

Straaks zal ik mij afvragen waar de schilderijen uit de Nederlandse musea zijn gebleven die aan de erven Coudstikker zijn overhandigd. Ik acht mijzelf incompetent om een oordeel over de al of niet teruggave van 267 topstukken uit te spreken. Ik ken het dossier niet. Ik zou het wel bijtijdig vinden als volgend jaar de museumjaarkaart goedkooper wordt vanwege „less value for money."

Hier genieten we van het Zwitserlevengevoel.

Op de Zwitserse bibebebouse berg drinken we Zwitserse bibebebouse wijn en eten we heer bibebebouse yoghurt en kaas en hun bibebebouse salatteller natürlich.

Mijn (de schrijver) wintersport bestaat uit lezen en brieven schrijven op hoog (1250m) niveau en wandelen. Vero heeft op de Madrisa nog een middag op Schneeschuh door tief Schnee gelopen. Er voor zorgend dat mijn gedachten niet zwaarder gaan wegen dan 20 gram, blindig ik mijn kattenkatten.

Veel liefs, ook van Vero. Readje.