

Manchester - Dinsdag 7 mei 1985

Beste broders.

Ik realiseer me dat deze brief niet manigje ontbijt bordje zal liggen op 9 mei, maar ik zal een glas wijn op je gezondheid drinken die dag, moeder. Ik dacht dat we dan verdienst hebben na alle aanzende berichten overtuigd het al of niet goed functioneren van het lichaam. "Carpe diem" hoewel ik je toe voor iedere dag "dat je er mag van hou geweten in volle gezondheid".

Ik las hier tussen de bedrijven door (want we maken lange dagen) Symposium (het feest voor drinkgelach of in nog ouderwetse termen: cocktailparty) de Riteer:

"Het is immers zo: geen oer poden zoekt wijsheid of humbert en daar wijs te zijn: zij zijn het immers. Evenmin huis andere wijze: ook dan wijze zoekt geen wijsheid. Omgekeerd zoeken onwezenden niet maar wijsheid noch humbert en die er daar wijs te worden. want dit is juist het ergste van onwezendheid. zonder een mens in de volle zin des woordes te weten, is men te vreden met dit inlijpen of te "Chigner" Plato. 385.BC.

Ik heb in 4 weken een bloemenvoetbal, ik ben haastigjes het gebouw uitgeweest, mijn reuk, maak en baal in triplex zijn haastigjes gebruikt in deze 4 weken. Ik liet me weer voor een poosje de zelfverzorgende onwezendheid repaard met de reinigende impulsen na 4 weken van alleen maar abstract denken

Vandaag is de eerste dag lente weer maar mijn wereld wordt bepaald door zalm kleurige en oker kleurige gesausde muren.

Veel en veel over boodjes heb ik geleerd, maar van de laatste staaf kan ik gebruik maken evenveel sollicitatie gegeven om mij voor te stellen als een „all-round“ afgelopen weekend voornamelijk besteed aan mij te verdiepen in het Japanse bedrijf Toshiba. Op maandag 6 mei moet ik met 3 anderen daar een presentatie over houden. Ik claim dat ik de grootste Toshiba kennis ben van de familie. Terwijl ieder ander de bevrijding vierde het weekend, zette de Japanner mij onder (feestelijke) druk.

Felicet van de lente
en nog vele lente's hierna

Adré