

25 juni 1989

3161 BC RHOON,
ORANJE NASSAULAAN 38

Lieve Suu,

"When you get older,
 losing your youthful legs
 many years from now,
 will I still send you a Valentine,
 flowers, bottle of wine."

Met verontschuldiging aan de Beatles voor parafrazening van hun tekst, stel ik met hen de mening dat het ouder worden voor een menselijke geest een verre van een verwoestende evolutieaire ontwikkeling is. In het puurste geval kan wat het lichaam aan vitaliteit verliest, gecompenseerd worden door groei in geestelijke vermogens. Een zekerheid wat geconverteerd in een waarschijnlijkheid.

Illustratief is de perspectivistische tekening hiernaast. Stel dat het silhouet onze geestelijke vermogens representeert. Onmiskenbaar worden deze groter maar mate wij verder op ons levenspad vorderen, terwijl de grootte ervan na meeting toch onveranderd blijft.



De mensen willen op de meetpunten (jaardagen) niet aan dit belastend feit herinnerd worden. Neen, sterker - ze verdringen de voorstelling van zaken en roepen de dag zelf tot een feestdag uit. „Rites of Passage” helpen ons het verloren verleden te ignoreren en laten ons vooruitkijken naar een hoopvolle toekomst. Zonder de uitwissen-de slaap ervaren we niet.. the new Dawn”; waarbij welhaast opgemerkt de ene dag in de andere dag is overgeslagen. Daarom zijn in Nederland de volgende versprekels als verjaardags-aanbode nooit erg in zwang geraakt en als passend voor de pelegenheid beschouwd:

„Oude Taaiie,
laat je broek maar waaaai-jie;
Oude taaiie, jippy, jippy jee!!”

Het zou de jarige op een dag die hij/zij als feestelijk zou willen ervaren te nadrukkelijk op de bereikte accumulatie van jaren wijzen.

Dewens: lieve Em, blijf jong van harte!, nietteminstand de niet te schutten voorrang van het feriatisch proces der benen die jonge meisjes benen in grote vrouwen - en vrouwelijke benen veranderen om daarna in oude Damensbenen te eindigen, mede niet naam van alle Dijkwakers een hele bijzondere dag toegekend op 25 juni voor jou en de jou ontvindenden en daarna nog 365 „new dawns” voor het komende levensja-

Het is te hopen dat in het komende jaar één van de grootste wensen in vervulling zal gaan, te weten: De tijd om „de idee der ideeën“ in verf op canvas te transformeren.

Ista mij toe om nog een en hele opmerking te maken omtrent de mentale instelling van de schilder.

Een schilder moet zijn lisen bewonderaars erlören (arie of twe éé, ik weet het niet) De angst dat het werk te pijnlijk toegankelijk zou zijn, met het daaraan verbonden succes, zou de schilder als intellectueel kunstenaar in diskrediet kunnen brengen bij de niet-kopende „kunstpausen“. Voor de zwakke broeders kan succes ontstaan in gezagheid ofwel plaatjes maken, die het publiek behagen; pijnlijke verkoop successen. Overigens van joch zou dol graag wat meer verkocht willen hebben als hij maar plezier had hoe anders te schilderen. Tijdens zijn leven heeft hij maar één schilderij verhoogt! Jan Brich stelt: „The act of acceptance (van het publiek) is necessary not because the painter need worship, success and popularity in art, but because we cannot speak of experiments without some standard by which to judge success or failure.“ Begrijp ik uit zijn angst voor succes dat „success is failure“ en omgekeerd dat „failure (onbegrijpen) als success“ beschouwd moet worden? Naar mijn mening

zou de innerlijke moodzaak om op een bepaalde manier te experimenteren de drijver moeten zijn om een op een bepaalde ^{manier} te schilderen.

Als dat succesvol is, "succes fou" zou zijn (of pas na verloop van een aantal jaren), is dat mooi meegevallen, zo niet, dan heb je pech gehad.

Bevoorrecht is degene die een zwak pathologische obsessie hebben waarvan alleen zij zichzelf voornamelijk tot last zijn. In mindere termen uitgedrukt: Bevoordecht is degene die al zijn vrije tijd voor de komende jaren al bestemd heeft aan een voorhoede/ hem gevuld doel. Dit zijn zeldzame en bewonderwaardige mensen!

Het jaargeskads volgens het knipsel uit de Herald Tribune heeft een zekere affinitet met jouw prestaties inschaving, daarom vinden wij het een subliem cadeau!

Kel lief en proeven
van huis tot huis en
probeer zo lang mogelijk je
42ste leven/aar te herinneren.