

23/24 Juli, 2005
's Hee Hendrikseinden

Beste Aad,

Hoe onder je wordt, zoveel te meer jij gejaat verwondelen.
Meestal werkt dat veroorzaakt omdat het begrip
vermogen de ontwikkelingen in de omgeving niet
begrijpt. Om dit te camoufleren gebruik je dan maar
"bewondering"

Het zijn ook de alledaagse dingen.

Elken avond hoor ik aan het einde van het nieuws
wie die dag de étape in de "Tour de France"
heeft gewonnen. Praktisch elke dag een ander.

Maar aan't eind bij de Tour de France de Parys is het
toch Armstrong.

De clasic England-Australia testmatch die deze
week aankomt op Lord's (wat zou ik erg graag bijwijf)
werd Australië voor 190 runs uitgespeeld. En

^{England} Australië stond Donderdag avond op 92 mtr 7.

Hier zijn scores uit mijn jonge wedsrydje
pas bewondering. Jack Hobbs - Don Bradman
zullen zich in hun graf omdraaien.

Voor mij die in 1936/37 een jaar werkte onder een grote
dag, koloniaal stijl, is het een fenomeen dat een
specialist in 10 weken perfekt op zijn post in 't
grieken huis gesmeerd kan worden. Ook bewondering.

Met "bewondering" kom ik bij ^{* van Dale tot *} Woorden-
boek veel vader. "Vriend tot bijten" tolkijken
Wat mijzelf betreft vind ik dit veel te slap.
Hoe is het in hemelsnaam mogelijk daardat zoveel
geluk in 't leven heb gehad?

Het is meer dan "verwonding"

Toeval speelt m.i. een grootste rol in ieder leven.

Konink Albertine P. en de miakuleken herenigd
in Bandung en een onbekende lege ars die my afleidt
en wij zo durend naar Nederland kunnen ontkomen)

Was den brief niet geschreven.

Maar zonder moede Gonre was er ook geen Albertine P.
geweest! Dat is den geen verwonding maar een wonder

Van dat dese brief ter post gaan besloten wij op
17 Aug a.s. jij suggestie te volgen. Met of zonder Rop.

Museum. Het geeft aan onze kant een dag speling
als toen de expeditie naak klothes aankwam!

Tot Woensdag, wij verheugen ons op jullie beide
komst

Fader.