

Amsterdam, 28 januari 2018.

Beste Guus & lieve Onje,

Ik moet jullie bekennen dat ik ⁱⁿ mijzelf
mopperde: Waarom nodig Guus ons dit
voor een lunch in een restaurant voorbij de
Raadhuisstraat? Die buurt is voor mij
„terra incognita“ en vooral als het regent
echt verweg. Restaurant Breda, Gijpels 210,
nooit van gehoord. Al bij binnenkomst
verdween mijn gemopper als sneeuw voor de
zon: een gedekte tafel met echte servetten en
een voortreffelijke ambiance. De lunch overgoten
met de wijn keuze van Onje: een Chardonnay, die
niet naar Chardonnay proeft, was voortreffelijk.



Het koken is in restaurant Breda ~~toe~~ kunst verheven en
Vera en ik hebben ervan genoten Thanks for the memories !!
en lief en praeten aan jullie beiden van
Vera & Aad Dijkwijzer