

# LE BONHEUR DE CE MONDE

## SONNET

**A**voir une maison commode, propre & belle,  
Un jardin tapissé d'espaliers odorans,  
Des fruits, d'excellent vin, peu de train, peu d'enfants,  
Posseder seul, sans bruit, une femme fidèle.

27/3/2004

QDD

In Holland staat een Huis.  
En in dat Huis daar woont  
een Heer.  
En die Heer die heeft een Vrouw.  
En die Heer en Vrouw hebben  
drie Zonen.  
En die drie Zonen houden van  
die Heer en die Vrouw,  
En ook hun Vrouwen en  
hun kinderen  
En die feliciteren de Heer  
met zijn 89ste jaardag. QDD