

Dinsdagavond
7 Mei '85

Beste Floris en Reinoud, oftewel Heren van het goede leven,
zeer heb ik de brief van Floris op prijs gesteld.
Mocht Reinoud ook geschreven hebben dan
bedank ik hem nu ook alvast. De brief zelf
heb ik tot op dit ogenblik nog niet ontvangen.
Brieven zijn voor mij het contact met de
buitenwereld. Ik heb praktisch 4 weken
binnen in één gebouw geleefd. 's ochtends, 's
middags en vaak 's avonds les in de klas
en boven dien nog een heleboel huiswerk.
Geen tijd voor de T.V.. Ik denk dat ik de
afgelopen 4 weken 1½ uur gespeeld heb.
Geen bloemen gezien, alleen maar de buiten
lucht door de ramen. En maar leren en
lezen. Ik heb jullie wel gezien hoor! Hier
had ik niemand te zien wie ik kon schelden.
Hier is iedereen oppervloed.

Op verzoek van Floris stuur ik nog twee
creditcards. Krediet (in het Engels: Credit)
betekent dat je geld kan lenen. Als ik
zeg: "ik neem je krediet voor 1 jaar" Zeg maar
hoeveel? Ik neem je f 100,- krediet voor
1 jaar dan wil dat zeggen dat je na één
jaar mij f 100,- terug moet betalen. Met een
Creditcard kan je geld bij een bank lenen
wat je pas later behoeft terug te betalen.
Ook kan je spullen in een winkel kopen welke
je pas later behoeft te betalen als je je credit-
card laat zien. De winkel drukt de gegevens
van de Creditcard op een schuldbekentenis die je
moet tekenen als bewijs dat je het geld verhuldigd
bent. Ik denk dat een winkel deze creditcards
accepteert; misschien wel je vriendinnetje
Heel veel proste + lief