

Augustus 16, 1985

Beste Aad,

Het duurt vaak even voor je wat van me komt, uiteindelijk hier ben ik dan. Sinds een maand ben ik nu kop van bovengenoemde in Surabaya. Kantoor geopend en zit nu in mijn doorn centje met reutaurne lezing te doen hier in Surabaya. Het is onze eerste bykanton, de volgende moet Medan worden, en het staat alvast dat ik daar dan mid volgend jaar naar toe ga. Mijn broer Adriaan M. gaat al sinds een maand naar de blent-school, en groet geluk dat hij boven op is gekomen na mijn operatie vorig jaar. Een tumor op zijn linkerbijnie, beide eruitgehaald. Om er geestelijk en lichamelijk te komen bij te komen, zit hij nu by mijn jongste broer in Ceitum die zelf ook 3 kleine kinderen heeft, waar hij voor tumor past. Ik zelf ga elke 2 weken een lang weekend (Donderdagavond - Maandagmorgen) naar hen toe. Dus zou nog geen andere vrouw kunnen ontmoeten. Hier in Surabaya is het hard werken. Ik werk en woon in een ontzettend groot oud hollands verdiepinghuis en heb het niet alleen. Naast een secretaresse nog een meid, voor de schoonmaak, koffie en eten, een chauffeur, tuinman and 3 guards om dag en nacht. Over 2 weken ga ik weer een maand naar Tamila voor een voortgezette credit cursus. Dan hoop ik daarna vakantie te nemen en naar Nederland, hopelijk om de Quikstraat dies aanwezig te zijn.

Met mijn moeder en andere broers gaat het uitstekend.

Ik hier in Soerabaya ben nog niet veel op reis geweest, maar mijn gebied bestrijkt vanaf Oost Java heel Oost Molukken tot aan Nieuw Guinea. Ik heb momenteel een ananas project in studie op het eiland Flores, maar ben er nog niet aan toegekomen om een kijkje te nemen.

Ad, de hartelijke groete aan Vera en je jongens, als alles goed gaat volgens plan dan zie we elkaar na zoveel jaren in Nederland. Een goed glas bier in de kroeg zal me goed doen.

Als altijd

je
Boem