

Amsterdam,  
23 oktober 2003

Beste Ouders

in 's H H K,

het schrijven over Adriana  
verdringt mijn andere gedachten. Het ligelijke  
schrijven is de neerslag van tuitzoeken, organi-  
seren, lezen, ordenen, vragenstellen etc!

Zo bracht ik een bezoek aan de koninklijke  
Akademie voor wetenschappen, schuivest in het  
Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal.

Ik kocht daar het essay over van der Tuuk.

Entre parenthese een klove is een 17<sup>de</sup> eeuwse  
musket/een voorlader. In Amsterdam had  
je drie slutterspilden: De handboog-, de voet-  
boog en de kloveniers. De Nochtwacht v. Rembrandt  
is een schildery van de kloveniers. De drie  
handelingen v. d. klove staan er op afgebeeld  
) het laden, het schieten en het schoonmaken.

Dit terzijde. De levensbeschrijving van Adriana  
begint "body" te krijgen. Ik ontving zojuist  
een e-mail van Tigor met meer informatie  
over feitelijke belevenissen, die zeker nog een  
plaats krijgen in het verhaal. Verder heb ik  
een afschrift v. h. Van der Tuuk (de speld in de boeien)  
uit 1953. Tot zover Adriani's verhaal dat  
niet zonder Masdoelhak Nasabon levensverhaal gelezen  
kan worden. Veel lief & fr. *Quaestio*

P.S. willen; hebentem; van zijn bijpolare kamaal  
van Hazelhoff Poeltjens van Opleid met belangstelling voor kamaal  
en met alle kamaal om te gaan. Het blijft onvoorspelbaar!