

Beste ouders,

Kloëters

7 april 1988

Donderdagmiddag. Vandaag is voor mij een rustdag.
'k heb Vera + Floris vanochtend naar Davos ge-
bracht om op de Pincha te gaan skiën. Remond
is met de Stükkers mee naar dezelfde berg.
Daar ontmoeten ze ook de Schalei's en Petersonen.
De ervaring van de persoonlijke belevenis doet
de mensen altijd weer naar elkaar toetrekken.
Floris en Remond kunnen behoorlijk uit de skie's
(Variant op: uit de voeten) op de berg.) De vakantie is
wel besteed aan ze, want iedere dag gaan ze met
groot animo de berg op. Ze vinden hun eigen
persoonchap om mee te skiën. Met je ouders skiën
is minder spannend. Vrijdag middag zullen we
dan voor eerst feestelijk persoonlijk skiën. Vera
skiet voorzichtig een peniet er intussen van.

De persoonlijke belevenis wat „het Clement deer
menschappij" is, vindt hetzelfde plaats in het intellectu-
ele vlak, hetzelfde in het fysieke vlak. De waardering
voor die sportbeleving is niet alleen de fysieke
lichaamsbeleving maar ook een bevestiging van
die sociale status. Met een lichaamelijke prestatie
kan je bewondering afwinnen. Let's je „self centred"
bent op je lichaam, ben je (of als je ouder bent) en
blijf je nog jong. Het lichaamelijke aspect van het
leven wordt altijd geassocieerd met een jongen.
En wie wil zich niet jonger voordoen, dan ik ik.

Ik heb voor het grootste deelte Erica jong;
Chebban vethet een persoonlijke ervaring, vader + ik)

„boek „Serenissima“ lezen. Serenissima ofwel
„een „Introduction to Shakespeare“ Een handig
en flat in elkaar gezet boekje. And who reads
Shakespeare anymore but actors and poets?
Venetië is de plaats van handelijc, voor de ~~tot~~
couleur locale is het verhaal gelardeerd met
italiaanse woorden. De „Merchant of Venice“ is
de trait d'union naar Shakespeare. Shakespeare
quotes verwijzen naar intellectualiteit, belezen-
heid van de schrijfster. Volgens het kookboek,
recept voor bestsellers moet aan verhaal
behoorlijk wat sex worden toegevoegd om het
op smaak te maken. Nu heb ik niets tegen
sex, maar zonder deze scene's zou het verhaal
niet op zichzelf staan. Wat me juist intrigeert
is dat deze seksuele uitspattingen door
een vrouw geschreven zijn. Cultuur historisch
was de vrouw het lichaamsvoorwerp. Ze accepteerde
dan wel passief haar lichaam, maar je kon je voor
niet indenken dat een proep vriendinnen tegen-
elkaar zouden zeggen: „Kom, we gaan vanavond
alles stoppen en kijken of we nog een lekkere
vrouw kunnen versieren!“ Nu in de 20ste eeuw
he pesel van de zwangerschap ^{niet meer} haar deel is van
de copulatie, zullen we een verandering in afbeelding
krijgen m.b.t de liefde. Vrouwen worden kerels.
Eric Jurgs is een voorloper. De vrouw neemt het
initiatief (het voortouw in een moedere beeldsprake), de
mannelijk impotentie wordt perิดiculiseerd gelijk
allemaal lang mannen deden over de menstruatie.