

NRC 6/3/98

Rapier v. Kriekenhuijsen  
Van Heesstraat 3  
ARN Heem

LIEVERD  
IK KOM !!!



Als we onze moesten niet moeten hebben als onsself, dan mogen we van de ander niet onnodig oprofferingen vragen. Help in de eerste plaats jezelf en val de ander niet lastig.

Th. Masaryk/Jak pracovat

6 November 1998.

Mon Cher M. Bijnatten,

Ik schrijf je een korte krabbel terwijl de hese stem v. Louis Armstrong door de leuner valt: "What a wonderful world!"

Subjectief, dat zal wel, maar objectiever is het een klere sooi in de wereld en de mens is "l'animal méchant per excellence".  
Jammer dat ze een vidicotje van Clijtan met Monica hebben opgeromen, had ie zo zijn "advocaat kosten" verdienst. Handel is

handel. Trapteent dat het hem pellen elektrische schade heeft opgeleverd.

Hoe was je trektocht door de Indonesische Archipel? Heb je nog een appie voor me meegebracht? Ik las een artikel in de IHT over "pace breakers".

Het is een soort Rebeldes Wright verhaal die de eerste keer een vliegtuig bouwde; Een samuel stoestel, waar ~~ze~~ <sup>mee</sup> twee honderdmeter verderop neerstortte.

Doe veel lefs aan Meiti  
Ooh van Vera

à bientôt (j'espèce à Amsterdam)

laatje.

P.S.: Ik heb al één les frans in Maison Des Cartes gehad. Trapteent je mijn voorlezingen?

2) Toch fijng dat er in deze enveloppe een bon zit