

Maandag, 6 Maart. 2005

Beste Aad,

Dat waren afgelopen week bijzondere dagen.
Driemaal heb je v.v. Ziekenhuis Vlissingen
moeder en mij geassisteerd.

Je bent er om uit Amsterdam gekomen en wij
hebben beiden genoten van je aanwezigheid, die
de 88-jarige patient en de 90-jarige echtgenoot
toch wel nodig hadden.

Je begrijpt wel dat de Noordkaap waarover je
altijd hoorde in ontwikkelings landen.

N.l. dat het uiterst belangrijk is ons kinderen op de
wereld te zetten, waardoor je overal dag vereerde
wordt. Daar dacht ik wij in 1938 en '40 nog
niet aan.

Ik was hier ook op het moment dat de Koninklijke
Maartdag, ook in Nederland gemeten, - 18,7 °C.
en in Zeeland - 10 °C. was.

Om maar niet te vergeten het rozenwater en
de Holskamp kaarsen die je meebracht.
Heel veel dank.

By de Chinees te Goes hebben wij culinair
overspel gepleegd. Daar genoten wij van.
Het was ook gesmakelijk. Want wij kon een
het Besti - Vera uitgebreid vertellen.

Je treinreis terug, via Utrecht, werd veroorzaakt
door bevroren wielen. Opwarming van de aarde?
Alleen afgelopen week niet.

Tades