

Amsterdam,
3 September
2003

Lieve Caia,
Beste Jan Peter



De Farao liet de Joden met uit Egypte vertrekken
de Israëlieten

En de Here zeide tot Mozes: Het hart van Farao is onverwundbaar, hij weigert het volk te laten gaan. Zeg tot de farao: Laat mijn volk gaan om Mig te dienen in de woestijn: maar zie tot nu toe hebt gij niet willen horen. Daarom zal ik het water van de Nijl in bloed veranderen omdat de farao niet wil luisteren volgen er nog negen plagen. Bybel vastheid dicht ik jullie niet toe, daarom zal ik ze, voor jullie gemak, opsommen

- 2) Het gehele land met kikvorsen teisteren
- 3) Het gehele land met muggen teisteren
- 4) Het gehele land met steekvlies teisteren
- 5) Al het vee besmetten met vee pest.

- 6) mens en dier besmetten met zweren
- 7) mens en dier met hagel teisteren
- 8) Het land oppervlakte bedekken met sprinkhanen
- 9) Er zal drie dagen een dikke mist erin heersen
- 10) De dood van de eerstgeborene.

En nu ik nu spreek tot de Secretaris
 Generaal van de Verenigde Naties:

Zeg tot President Bush van de USA
 dat hij zijn troepen uit de Iraakse
 woestijn moet terugtrekken. Zie
 tot nu toe heeft hij niet willen horen.
 Wij zullen het land ^{AMERIKA} drie maanden
 lang teisteren met Ben & Jerry's uit
 de Hemel. Het volk zal de klevrij-
 heid niet kunnen afwassen. De
 klevrijheid zal gelijken op de vasthoud-
 heid van de President Bush om zijn troepen
 in Irak te handhaven.

was petekend

Anthony Burgmans,
 CEO. Unilever, N.V.

P.S. Via jullie deze ernstige frivoliteit door sturen
 naar de ysbereider Jan Willem, echtgenoot v. Marieke.

Coörd. N.