

Lieve Els

Rhoon, 1 juni 92

Beste Onno,

.. Heb lusten is verleden
De feesten zijn voorbij!"

De buitendag op de Dommeel
, maar verluisd, besmeerd
Door het mooiste weer o. d.
Wereld ~~was~~ een paradijselijc
dag. Zonrap van j. dat je
jezelf buiten de prijzen

hield met een paar „slicies"!

Zodat Vera daar van kan profiteren. Niet alleen de Boterwa
kunnen we houd zetten maar nu ook de Champagnes! "Soyez
les bienvénus" om de prijs te favouureren! De uitkijktoren
afloop, vond ik nog beter dan de dag zelf. Want daarna mocht
ik bij zijn. Ik moet bekennen dat ik er wel twee keer van
flomen heb - van de ham in een voortreffelijk saus. Trouwens



"Unfortunately, I left the middle class before the middle
class got to be so important."

de pulrijheid waarmee ik weer de H.A.M. keek, wedijverde
met de pulrijheid waarmee ik naar Els keek in haar
nieuwe outfit. Zorgvuldig de uitdrukking "de nieuwe
kleren van Els vermoedend, anders mocht je de indruk
krijgen dat ik overal always door heen keek." maar dit
terdeide. Overigens de los welke Tante Jopie en moeder Frixje
niet over het feestuur van Fleur toe waarden, deed het voor-
komen of ik zelf 26 KG was afgevallen. Heus alle
der komt Fleur toe. Het haar vasthouwendheid, versteend
door Vera, dat ze zich ontdaan heeft van wel 26 pakken
suiker van 1KG. De dag daarop had je een dag georganiseerd
voor de plaatselijke burgery en des zondags een
boottocht op 't water in het kader van: "Eindelijk onder
ons!" Ik constateer dat het toch nog een heel program-
ma is geworden voor iemand die zijn jaardag niet wilde
vieren. Niet te lang over nadenken dat je je eigen leven
zo slecht in de hand hebt, "because He put the whole
world in his hands." En wij, Vera en ik, hebben ervan
geprofiteerd en van genoten. Veel lief voor Els + Tom +
en groet van Vera & Adjo