

Altoan 25 Aug. 1985

Beste ouders.

Hoewel ik pretendeer, inpepeven door een "short life expectancy"; dat werken een "means to an end" moet blijven en niet het doel van het leven moet zijn, heb ik zaterdag en zondag mij voornamelijk bezig gehouden met een krediet rapport te schrijven over een independent oil trader te weten VITOL.

"En de boer hij plaspde voort" is een refel uit het beroemde pedicel van Poot. Had hij nog geleefd en mij bezig gezien wellicht had hij geschreven: "En de bankier hij schreef maar voort."

Vrijdagsavond zijn we met de fovaarten - "de boertjes van buiten" - naar de grote stad Den Haag gegaan en hebben in de koninklijke Schouwburg het toneelstuk: "De Troansafstand" gezien. De hoofdpersoon <sup>betrof</sup> was de zeer erudiete Zweedse koningin: Christina, die  $\pm$  1650 Troansafstand deed om katholiek te worden en in Rome een liason kreeg met een KARDINAAL. Op een zo'n avond hoor ik meer wijze opmerkingen

dan in een hele maand. Zaterdag repende  
het pijpenstelen. Het weer is een zeer onbetrouw-  
bare partner bij onze tentoonstelling: "Beelden  
in R'Hoorn" Vandaag was het tenminste droog  
tot 5 uur PM en waren er over de 400 bezoekers,  
waar wij zeer tevreden mee zijn. Toch  
zal de Stichting een  $\pm$  f50 000 verlies lijden.  
"Fenomena" - een tentoonstelling in R'dam zal  
 $\pm$  fl 4.3 miljoen verlies lijden. Deze organisatie  
heeft echter een pensioenverzekering. De zondag  
van mijn jaardag was een droge dag tussen  
twee natte dagen in. De vriendenchaar be-  
moet van de Combinatie Tentoonstelling + hap-  
pen en ik incasseerde en passant nog bewonder-  
ende opmerking over de tuin. 't waart tijd  
dat ik ook eens in een boek kom te staan.  
Hoewel ik de laatste tijd weinig tot geen kom,  
heb ik geleerd uit de Rozenboek dat de  
Roos en Appel tot dezelfde familie behoort.  
Hoewel ik het niet in jullie boek las, las ik,  
parafrazierend op carrière maken, dat er 3  
manieren om de top van een boom te bereiken  
1) langs de takken naar boven klimmen  
2) Een eikel in de grond stoppen en erop blijven zitten  
3) Bevrucht raken met de grote zwarte vopel die  
je in zijn klauwen oppikt en boven in de boom  
zet. 4) Laat poel met ons allen  
Veel liefs + groets van Vera + Aadje