

Utrecht, 19/7/67

Beste Ouders,

Gisteren middag is mijn host gearriveerd. Een prachtige host, waar ik heel erg blij mee ben. 's ochtends heb ik mijn kamer opgespot en vervolgens maar mijn rugzakje perzocht, welke in 's H.k.k. bleek te hangen. Daarom ben ik wat verstrikt of u.a.w. soms gaat het leven zo snel dat ik het niet bewust oppikken. Zoals ik verwachtte, lag een reischema in de postbus op mij te wachten in Utrecht. Naar het mij toe schijnt zijn de hotels redelijk afzienbaar het natuurlijk in het toeristisch blak blijft. Een nieuwighed van het reisbureau zijn de independent lunches. Dan steur je ze de straat op en blijven natuurlijk veel te lang weg zodat je helemaal van je schedule afraakt. Enfin hoe het alleraal uitdraait zal ik

wel zien. Sisteravond met key
Redele' in Utrecht gezeten. 't was zeer
plezierig hij was op Hetz baan in Klevering
samen met VAN de keer en vrouw Henk
tegen gekomen en werden uitgezocht na
afloop voor de borrel + eten. Erg aardige.
Van ochtend heb ik eerst hier de keukens
opgeruimd omdat de werksters niet
vakantie zijn en ik de troep niet meer
kan aanraken, verbaalens mijn keis
met een laadhaart door te bewegen. Voor
de derde keer hetzelfde kon afdiepte
verouderstel helemaal geen uiterlijkheden.
Vanavond stel ik me voor
voortreffelijk UNOX vastigore phlaer-
te maken en daarvond een vissiers-
bezochting af te lopen bij de Sociëteit
bedienbare Everwijn. In de tussentijd
zal ik me wat vermaken met a.
portret of een artist van meeneer James
Joyce. Jullie mijne harde
fotote daarna en bellerende voor
de magnifieke kaas

Aardje.